

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM



NỘI SAN *Trưởng*

Số 6

Diễn đàn Trưởng Hướng Đạo Việt Nam

LƯU HÀNH NỘI BỘ
Tháng 12/2007

Số 6

TRƯỜNG

NỘI SAN TRƯỜNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
TRUYỀN THỐNG – HUYNH ĐỆ – PHÁT TRIỂN
Theo tinh thần Huân Tước Baden – Powell



- *Nội san TRƯỜNG tiếp nối tinh thần HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM từ năm 1930.*
- *Nội san TRƯỜNG tái phát hành tiếp theo các số Nội san TRƯỜNG đã có từ tháng 09 năm 1971.*
- *Nội san TRƯỜNG là tờ báo của Trường HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM với mục đích chuyển tải và phát triển tinh HUYNH ĐỆ Hướng Đạo Việt Nam theo tinh thần Baden – Powell.*
- *Nội san TRƯỜNG là của tất cả Huynh Trưởng và Hướng Đạo Sinh Việt Nam.*

Lời của Baden Powell

MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO

- Mục đích của giáo dục Hướng Đạo là kiện toàn trình độ của thế hệ công dân tương lai đặc biệt là về tính khí và thể lực, bằng cách thay thế Vị ngã bởi Vị nghĩa, làm cho trẻ trở nên hữu hiệu về tinh thần cũng như về thể xác với mục tiêu sử dụng hiệu lực ấy để giúp ích cộng đồng.
- Mục tiêu của phong trào Nam – Nữ Hướng Đạo nhằm đào tạo những nam nữ công dân có đầy đủ 3 chữ H :
 - + Hùng lực
 - + Hạnh phúc
 - + và Hữu ích.

*(Trích dẫn từ
DẤU CHÂN NGƯỜI SÁNG LẬP)*

Lá Thư Ban Biên Tập

Kính thưa Quý Trưởng và anh chị em Hương Đạo Sinh.

Trước tiên chúng tôi xin cáo lỗi vì sự chậm trễ phát hành chưa liên tục các số Nội San TRƯỞNG. Thời gian qua HĐVN có những sinh hoạt đặc biệt :

- Trại Họp Bạn Bách Hợp kỷ niệm 100 năm HĐTG.
- Hai khóa trại ALT.

Và mỗi dịp đặc biệt này Ban Tổ Chức đều có ấn hành đặc san để ghi lại hình ảnh kỷ niệm.

Kính thưa Quý Trưởng,

“Lực bất tòng tâm” là câu nói mà người đời thường nói mỗi khi gặp khó khăn khó vượt qua.

Điều này đang đến với BBT Nội San TRƯỞNG :

- Thiếu bài vở của Quý Trưởng để cho tờ Nội San thêm phong phú và đa dạng.
- Chi phí in ấn ngày càng cạn kiệt vì đang chờ Quý Trưởng hà hơi tiếp sức.

Vậy xin Quý Trưởng :

1. Đăng ký số lượng sẽ nhận cho đơn vị mình theo địa chỉ BBT (trang cuối).
2. Gửi đến BBT sinh hoạt của Đạo, Liên Đoàn như : lịch sử thành lập, cơ cấu tổ chức đơn vị, số đoàn sinh, Ban Huynh Trưởng và hình ảnh, để giới thiệu trong Nội San TRƯỞNG.

Nội San TRƯỞNG số 7 sẽ đến với Quý Trưởng vào khoảng cuối tháng 01/2008.

Thân ái kính chào Quý Trưởng và anh chị em HDS.

Ban Biên Tập

TÌNH HUYNH ĐỆ HƯƠNG ĐẠO

Thời quá khứ

Buổi hôm nay và ngày mai

- Trước hết phải hiểu Tình Huynh Đệ Hương Đạo là như thế nào ? “Là yêu mến tha nhân như chính mình” và nét Bác Ái ưu việt ấy lại chính là Luật trọn hảo của người Hương Đạo.

Bởi thế tình huynh đệ HD **xưa** và **nay** rồi **tương lai** sẽ không thay đổi, xa rời đức Bác Ái, như quan lộ một chiều, của phong trào Hương Đạo.

Thời xa xưa thì khỏi nói ai cũng biết rồi, nếu Hương Đạo thế giới đã đạt đủ 100 năm giữ đúng Lời Hứa Hương Đạo, thì Hương Đạo Việt Nam, hiện diện từ 1930, nghĩa là 77 năm trong lận đận, gian nan, cũng vẫn giữ được tinh thần huynh đệ Hương Đạo bất diệt, vừa thể hiện qua Trại Họp Bạn Bách Họp ở Kỳ Vân – Vũng Tàu (Bà Rịa) tháng 08/2007.

Buổi hôm nay gặp đủ thiên nan, vạn nan, với đức Bác Ái chân tình trong tinh thần Hương Đạo, chúng ta vẫn vượt qua, để vươn lên, thể hiện đúng Tình huynh đệ Hương Đạo, với nụ cười trên môi.

Ngày khai mạc trại, 3 xe chuyên chở đầy ắp khách, nào : Thượng tọa (2 vị), Linh mục (7 vị), Mục sư (2 vị), các cụ trên 90 cả nam lẫn nữ, 12 em khuyết tật và cả 2 trẻ còn ẵm ngửa vì cha mẹ nó là Hương Đạo, đến các em Hải Ly và Sói Con đồ xuống làm tròn 1.300 trại sinh. Vui đậm ấm thế đấy và ông khách Hà Nội nói với tôi: Hương Đạo thật **dân chủ** vì từ cụ già trên 90 đến em Hải Ly 7 tuổi đều lĩnh một khay thức ăn như nhau, đem ra bàn vui vẻ vừa ăn vừa nói, rồi xếp khay vào thùng ở giữa sân. Tôi trả lời: Tại các trại nhỏ, chúng tôi còn được ăn cơm khê và

thức ăn cháy, mặn ngọt bất thường nữa kia !!! khi được các em nó mời.

Sau bữa ăn chiều, tàn khách ra về, các em khuyết tật đến gặp tôi xin về luôn, vì đất trại lún cát nên di chuyển nặng cũng không được và xe lăn càng không được và chúng tôi cùng cười vui về cả làng vì dự lễ khai mạc tạm đủ rồi.

Chỗ nộp trại phí : Trại sinh trên 70 được hoàn toàn miễn phí?!. Một ông vừa la vừa nói : Tôi đóng góp rưỡi được không ? Để em hỏi Trại Trưởng và Trại Trưởng cười vui ? Một bà 87 nói tôi xin góp một nửa phí khoản được không ? Để cháu hỏi Ban Điều Hành và cũng y như Trại Trưởng, anh Trưởng Ban Điều Hành cười thuận hảo.

Dự Trại Họp Bạn mà miễn phí ? nghe không lọt tai ! vì ngủ nhà sàn có nệm êm, có áo, khăn, mũ của trại, có ghế xếp nghỉ ngơi, lại ăn cơm khay như mọi người. Tại sao miễn phí lớp 70 tuổi ? Thưa, tại văn minh thời đại và nhất là tình huynh đệ Hưởng Đạo năm châu bốn bể “yêu anh em như chính mình” và thông cảm lẫn nhau ! Các cụ ơi. –

▪ Còn ngày mai thì sao ?

Thưa, cũng lại như thuở nào, dù có một số, thiếu chất Hưởng Đạo thật nên kêu họ là Hưởng đạo nghĩa là chỉ hưởng phong trào mà không phục vụ các em mình ? Một số khác, còn sót lại nọc độc thực dân (chia để trị) song vào thế kỷ 21 thì hết đề tài để kỳ thị rồi, và dân Việt Nam vẫn là Việt Nam, ai ai cũng đặt Tổ Quốc trên hết, nên càng dễ gần nhau hơn, nhất lại vào đầu thế kỷ 21, nên các Trưởng Hưởng Đạo cũng nhẹ nhàng bỏ dấu nặng, trong nghề nghiệp, để thay bằng dấu hỏi, cho thành Trưởng Hưởng Đạo, để làm việc cho các em, để phục vụ cho quê mẹ, để “lưu danh muôn thuở” chứ đâu chịu “lưu xú vạn niên”, Hưởng Đạo là thế đó anh chị em ơi.

Trần Văn Lược – Bò Rừng Lém

HƯỚNG ĐẠO & XÃ HỘI

Cho dù có một số người, vì lý do nào đó không thích hoặc “dị ứng” với Hướng Đạo cũng phải công nhận rằng từ khi Phong trào Hướng Đạo nhập vào Việt Nam đến nay, qua các thời kỳ Pháp thuộc, Nhật thuộc, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cộng Hòa ở miền Nam (khi đất nước bị chia hai), và đặc biệt hiện nay dưới Chính thể Xã Hội Chủ Nghĩa, Phong trào Hướng Đạo chưa có một tai tiếng gì trong công cuộc giáo dục tự nguyện cho các thanh thiếu niên theo phương pháp của Baden Powell, người sáng lập Phong trào Hướng Đạo – mà trái lại còn cung cấp cho đất nước nhiều nhà yêu nước trong đó có Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thúy, Lưu Hữu Phước... và nhiều Trưởng khác ở khắp miền đất nước mà không ít người biết tên tuổi.

Câu nói của cụ Nguyễn Lương Bằng, cố Phó Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về Hướng Đạo đã truyền tụng trong các Huynh Trưởng Hướng Đạo cho đến ngày nay, đó là : **“*Hướng Đạo làm gì cũng được và không ăn cắp*”**. Câu nói như một lời tuyên dương hơn cả những tấm huy chương, bằng khen thưởng, không chỉ cho Hướng Đạo Việt Nam mà cũng là cho Phong trào Hướng Đạo Thế Giới.

Chúng ta thử nhìn lại quá trình hoạt động của Hướng Đạo để biết do đâu mà có nền giáo dục ấy và Huynh Trưởng Hướng Đạo đã làm gì để nhận được những tấm lòng ưu ái và cảm tình của xã hội.

Trước hết chúng ta ghi ơn Baden Powell đã đặt nền móng và vạch ra phương pháp thực tiễn cho công cuộc giáo dục thanh thiếu niên một cách vững chắc, đã qua thử nghiệm một trăm năm mà chưa hề có ý kiến phản bác và hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng cho việc giáo dục thanh thiếu niên của quốc gia mình.

Thứ hai chúng ta ghi ơn các Huynh Trưởng đã tiếp tục con đường của Baden Powell một cách liên tục và hiệu quả trên khắp

thế giới trong một thế kỷ qua với tất cả nhiệt tâm và tự nguyện. Chúng ta biết rằng Huỳnh Trưởng Hướng Đạo làm việc không hề có lương bổng, phụ cấp hay nguồn tài trợ thường xuyên nào. Các anh hy sinh không phải chỉ tâm huyết, thời gian, mà còn cả tiền bạc khi nhu cầu của các em đòi hỏi trong sinh hoạt, đặc biệt là cho những cuộc trại – cắm trại là một yếu tố quan trọng trong phương pháp giáo dục Hướng Đạo nên bắt buộc phải thực hiện. Những công việc các anh làm ích cho xã hội âm thầm và không khoa chuông nổi trống. Các anh như những con kiến kiên trì trong công việc xây dựng tổ ấm cho các thế hệ nối tiếp.

Thứ ba, chúng ta cũng ghi ơn phụ huynh các em là những người đã có cái nhìn ưu ái và tin tưởng vào việc làm của anh em Hướng Đạo mà giao phó con em mình, và có nhiều phụ huynh cũng đã đóng góp tinh thần và vật chất cho Phong Trào.

Và cuối cùng chúng ta cũng ghi nhận bầu nhiệt huyết của các thanh thiếu niên khi tham gia Phong Trào, chính bầu nhiệt huyết đó đã giúp cho Phong Trào phát triển mạnh mẽ.

Về phương diện xã hội, đằng sau câu nói của cụ Nguyễn Lương Bằng cho chúng ta thấy thời ấy, chung quanh cụ có một số người bất tài và “ăn cắp” nên Hướng Đạo mới nổi bật lên trong mắt cụ. Còn bây giờ, xã hội mà chúng ta đang sống như thế nào? Mỗi buổi sáng lật tờ báo ra chúng ta thường thấy những tin tức về tham nhũng từ cấp cao cho đến cấp thấp, từ cơ quan công quyền ra đến doanh nghiệp tư nhân, chưa bao giờ ngưng lại mặc dù Nhà Nước đã làm rất nhiều việc để ngăn chặn và truy tố đưa ra tòa nhiều “ông lớn”. Có những điều mà chúng ta không tưởng tượng được đã xảy ra. Vì tham tiền mà người ta bất chấp mạng sống của đồng bào cùng chung Tổ Quốc, những vụ “nước tương đen” vừa qua là một chứng cứ để nêu lên điều này. Biết sự độc hại của nước tương đen có độc tố giết người nhưng họ cứ làm, và những người có trách nhiệm về an toàn thực phẩm đã phát hiện hơn ba năm qua mà không hề công bố cho dân chúng. Rồi những việc urê trong cá, hóa chất trong rau, formol trong phở v.v... vẫn còn tiếp

tục mặc dù những người kinh doanh biết rằng đó là những việc làm “giết người tư tử” và cũng đã được Nhà Nước cảnh cáo, nhưng vì muốn mau giàu người ta bất chấp mọi thủ đoạn đem lại thống khổ cho xã hội và nhọc nhằn cho Nhà Nước.

Chúng ta vui mừng thấy đất nước đang trên đà phát triển, nhiều người trong xã hội đã giàu lên một cách đáng kinh ngạc. Và đi đôi với sự giàu có là những tệ nạn xã hội cũng phát triển theo và Nhà Nước phải nhọc nhằn chặn lại với biết bao nhiêu công sức và tiền bạc. Chúng ta thấy hô hào kinh doanh làm giàu, hô hào phát triển, nhưng việc hô hào xã hội góp sức trong vấn đề xây dựng đạo đức và giáo dục thanh thiếu niên – những công dân tương lai – thì không được quan tâm đúng mức. Mới đây, sau vụ vợ chồng Chu Văn Đức hành hạ dã man em gái Nguyễn Thị Bình suốt 14 năm trường được đăng trên báo, báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ sáu 09/11/2007, trong mục “Thời Sự và Suy Nghi”, tác giả NGUYỄN NGỌC với đề tài “Báo Động Đỏ Về Lương Tâm Xã Hội” có đoạn văn như sau: “... Các tổ chức chính trị xã hội biết nhưng không hành động, một tiếng nói phản đối ít ỏi cũng không, vì cái lý do tuyệt vời : *“Cô ấy có phải là thành viên của đoàn thể chúng tôi đâu ! Chúng tôi không có trách nhiệm !”* Cho đến khi có một bà cụ đơn độc, chất phác, dững cảm một cách khiêm nhường và hồn hậu, và tuyệt không có một chức quyền, chức danh gì, lên lút cứu cô ! *Biết nói thế nào nữa đây ? Xã hội chúng ta, mà là cộng đồng ở chính giữa thủ đô văn hiến và nổi tiếng văn minh, từng là “lương tâm” của thiên hạ, nay đã đến mức thế này rồi sao ? Nếu quả như thế thì thật đã đến độ vô cùng kinh hoàng. Tề liệt hết cả và hoàn toàn rồi sao? Vì sao mà đến nông nỗi không còn chút sức đề kháng nào như thế này ? Tôi cho rằng đây là một vụ báo động đỏ về lương tâm xã hội, trăm ngàn lần còn nghiêm trọng hơn là chuyện lương tâm của đôi ba con người cụ thể nào đó. Bởi cái ác, kẻ ác thì thời nào, nơi nào cũng có. Nhưng khi xã hội đã khiếp nhược đến thản nhiên, dửng dưng, im lặng quay mặt đi trước cái ác thì không còn là vấn đề của từng người nữa rồi!”.*

Tôi thông cảm với tác giả bài báo và nghĩ rằng xã hội cần quan tâm đến vấn đề đạo đức cho con cái chúng ta khi còn thơ ấu, để khi chúng lớn lên thành người chúng sẽ kết hợp tạo ra một xã hội tốt đẹp và làm vinh dự cho giống nòi. Phong trào Hướng Đạo đang âm thầm làm việc đó. Tất nhiên dù cho có thiện chí đến đâu, sức lực đến đâu, Hướng Đạo cũng không thể gánh vác việc này một cách đơn độc mà chỉ cố gắng góp một phần rất nhỏ cho một công cuộc vĩ đại. Muốn tạo được những công dân lương thiện, biết giúp ích, **“làm gì cũng được và không ăn cắp”**, không phải một sớm một chiều mà có được. Và đây cũng là trách nhiệm của chính quyền, của xã hội. Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam hiện nay chưa được cất cánh như các đoàn thể xã hội khác mà chỉ hoạt động dưới sự thông cảm của một số cấp chính quyền địa phương riêng lẻ và sự hỗ trợ tinh thần của phụ huynh con em đang tham gia Phong Trào. Chúng ta đau buồn về trại kỷ niệm 100 năm Phong Trào Hướng Đạo tháng 8 vừa qua. Hướng Đạo đã bị cấm mặc đồng phục Hướng Đạo, cấm treo cờ Hướng Đạo, cấm hát bài hát Hướng Đạo. Hướng Đạo Việt Nam ngoài tâm niệm giúp xã hội đào tạo lớp người trẻ trở nên công dân tốt sau này, có tội tình gì ? Nhưng chúng ta cũng lấy làm vui mừng vì trại đã thành công với lòng can đảm vượt khó của 1.296 trại sinh, chúng tỏ sự giáo dục mà lâu nay các Huynh Trưởng dày công chỉ về các em đã gặt hái kết quả. Điều đó cũng chứng minh rằng trong bất cứ trường hợp khó khăn nào, các Trưởng Hướng Đạo cũng đủ khôn ngoan, tài khéo léo và kiên trì trong trách nhiệm của người Trưởng Hướng Đạo đã được tôi luyện trong Lời Hứa “Giúp Ích”.

Tôi hy vọng rằng một ngày không xa Hướng Đạo sẽ được Nhà Nước chính thức công nhận, phát triển khắp các miền đất nước Việt Nam thân yêu để cùng với xã hội đào tạo nên những người công dân yêu nước, có đạo đức, có nghĩa vụ đối với đồng bào, dân tộc của dòng máu Lạc Hồng.

Chèo Bẻo Hay Lo – Lương Hải

Suy Gẫm

Có thể hát hay với một quả chanh trong miệng?

... Hãy thử so sánh phong trào Hướng Đạo thời khởi thủy với thời phục hoạt.

○ **Thời khởi thủy :**

- **Chính quyền :** Nhà nước bảo hộ thực dân Pháp, cai trị hà khắc.
- **Nhân sự :** Các Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Khắc ở Bắc kỳ, Trưởng Võ Thanh Minh ở Trung kỳ, rồi Sếu vào Nam, lên Cao Mên.

Với chỉ 3 nhân sự, phong trào Hướng Đạo đã được gây dựng trên toàn cõi Đông Dương (Bắc kỳ – Trung kỳ – Nam kỳ – Lào – Cao Mên).

- **Tư liệu Hướng Đạo :** Duy nhất cuốn Éclaireurs của thư viện – bản tiếng Pháp cuốn Scouting For Boys.

○ **Thời phục hoạt :**

Kế thừa, năm 1945, Cách Mạng tháng 8 thành công, Nhà Nước VNDCCH ra đời. Ba Hội Hướng Đạo Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ hợp nhất thành Hội Hướng Đạo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Danh Dự Hội Trưởng. Năm 1957, Hội Hướng Đạo Việt Nam được tổ chức HĐTG chính thức công nhận là Hội viên thứ 72.

- **Chính quyền :** Nhà nước CHXHCNVN, do dân và vì dân. Lập Hội là quyền hiến định của công dân (Hiến pháp 1992).
- **Nhân sự :** Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hội Hướng Đạo ngưng hoạt động, một số Huynh Trưởng bỏ nước ra đi. Số còn lại :

- Về huấn luyện : 07 LT, các ALT và những huấn luyện viên kỳ cựu.
- Về sinh hoạt : 03 Tổng ủy viên, các ủy viên Ngành, Châu Trưởng, Đạo Trưởng và các Trưởng đơn vị Ấu, Thiếu, Kha, Tráng.
- **Tư liệu Hướng Đạo** : Có khó khăn lúc đầu, sau đó bắt được liên lạc, cùng công nghệ thông tin phát triển, tư liệu Hướng Đạo “tràn ngập”.

So sánh có vẻ khập khễnh !? Nhưng lại giúp thay đổi quan niệm cũ, nảy sinh tư duy mới, tạo chuyển biến cho công cuộc phục hoạt phong trào trong giai đoạn sắp tới.

- **Về chính quyền** : Toàn dân, toàn Đảng, toàn quân đã hy sinh bao xương máu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mới giành độc lập tự chủ cho Tổ quốc ! Đương nhiên, chính quyền thời phục hoạt sẽ phải ưu việt hơn chính quyền thời khởi thủy – Nhà nước đô hộ Pháp !

Chính phủ đã ban hành :

- ▲ Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
- ▲ Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Bộ Nội Vụ.
- ▲ Công văn của Thủ tướng Chính phủ 10/2004, giao Bộ Nội Vụ nghiên cứu sửa, bổ sung Nghị định 88/2003/NĐ-CP.
- ▲ Dự thảo sửa đổi Nghị định 88/2003/NĐ-CP về quản lý Hội của Bộ Nội Vụ.

Dự thảo này hiện đang được góp ý, thảo luận tại Quốc Hội (xem trang 4 báo Pháp Luật, ngày 19/11/2007).

Về nhân sự và tư liệu Hướng Đạo thời phục hoạt hoàn toàn nổi trội nhờ :

- ▲ Được kế thừa truyền thống tốt đẹp, số lượng và chất lượng Huynh Trưởng của Hội HĐVN từ 1930.
- ▲ Một số Trưởng trẻ đã được APR đào tạo.
- ▲ Công nghệ thông tin.

Vậy tại sao ? Đến nay công cuộc phục hoạt của HĐVN vẫn ỉ ạch ? Nguyên nhân ?

○ Nguyên nhân khách quan :

- **Chính quyền** : Không quốc gia nào từ chối việc giáo dục và đào tạo thanh thiếu niên thành công dân tốt – phong trào Hướng Đạo. Không Hội Hướng Đạo nào có thể **hoạt động hiệu quả** mà không được phép và sự hỗ trợ của quốc gia đó.

Hãy nhìn hai nước láng giềng :

- ▲ Hướng Đạo Cambodia vừa được Tổ chức Hướng Đạo Á Châu Thái Bình Dương công nhận.
- ▲ Thái Lan là một cường quốc Hướng Đạo. Hội Hướng Đạo Thái Lan đã đăng cai và tổ chức thành công :
 - Trại Họp Bạn HĐ TG lần thứ 20 (2003)
 - Trại Họp Bạn HĐ AC/TBD lần thứ 25 (2005).

Mặc dầu HĐVN chưa được Nhà Nước chính thức cho phép hoạt động. Có lẽ đang chờ tháo gỡ cơ chế. Nhưng trong những năm gần đây, phong trào phát triển mạnh, nhờ được sinh hoạt thoải mái – tín hiệu vàng ! Tạm bằng lòng với “món quà đặc biệt” này của Nhà Nước, hãy “SẮP SẴN” chờ tín hiệu xanh !

○ Nguyên nhân chủ quan :

Sự phân hóa xã hội, kéo theo sự phân hóa nội bộ HĐVN. Chia rẽ từ đó phát sinh. Nạn bè phái, cục bộ, muốn khuynh loát Hội đã xảy ra trong quá khứ, vẫn âm ỉ kéo dài đến hôm nay. Những tổn thương do “nhóm người khuynh loát Hội” để lại nơi những Huynh Trưởng có tâm huyết là dai dẳng, đã trở thành những nội kết khó hóa giải. Nạn bè phái, cục bộ là sức ỉ lớn trong công cuộc phát triển phong trào. Làm nản lòng, nguội

lạnh nhiệt tình của nhiều Huynh Trưởng. Sân chơi trí tuệ, đầy rẫy vô minh. Sự hiểu biết thui chột vì “ngậm chanh, hàm hồ”, nên không nhìn sự việc bằng cái tâm chân thật.

Một số Huynh Trưởng di căn chứng bệnh thời đại, bệnh “hoài cổ”, chơi Hương Đạo bằng mồm, chia bè, kết nhóm chống bên này, phá bên kia... làm cho HĐVN đã suy yếu càng suy yếu thêm.

Họ vận dụng những nguyên tắc tốt đẹp của phong trào thành công cụ phục vụ cá nhân, lợi, danh.

Một số Trưởng trẻ, nôn nóng muốn thành “Phù Đổng” đem những “kiến thức trên mạng”, tư liệu nước ngoài “trình làng” mà chưa sở đắc, trải nghiệm.

... Tất cả từ “nhân tâm” diên đảo ! Vì vậy, ngay từ bây giờ cần lập lại trật tự trong sinh hoạt và huấn luyện HĐVN, theo đúng truyền thống.

ĐỀ XUẤT : Với

1. **Ban Điều Hành HĐVN :** Nên đề cử một phái đoàn HĐ chính thức tiếp kiến Nhà Nước về việc xin phép TÁI HOẠT ĐỘNG, càng sớm càng tốt.

2. Khối sinh hoạt :

- Mọi chương trình kế hoạch sinh hoạt phải được xây dựng từ cơ sở, cấp Liên Đoàn, Đạo. Phải thường xuyên thăm viếng, họp bàn với các LĐT để có được chương trình sinh hoạt thỏa đáng.
- củng cố đơn vị hiện có, phát triển thêm đơn vị mới, để ngày càng có nhiều thanh, thiếu niên đến với phong trào.
- Tìm nguồn Huynh Trưởng trẻ bằng cách :
 - Chiêu mộ từ ngoài.
 - Giữ chân Kha sinh – Tráng sinh.

Giúp họ thăng hoa, trưởng thành (qua Xưởng Ngành, Xưởng Liên Đoàn, Liên Đạo). Trước khi gửi đến Trại Trường.

- Tiến hành phong nhậm Trưởng và thừa nhận đơn vị.
- Sự đoàn kết và hợp nhất là quan tâm hàng đầu qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sắc sảo, sinh động, hấp dẫn và hoàn hảo. Trọng tâm là phục vụ thanh, thiếu niên.
- Sớm hợp BDH + các LĐT để thông qua Quy chế Sinh Hoạt.

3. Khối Huấn Luyện :

- Huấn luyện phải thực sự phục vụ sinh hoạt, không lấn sân.
- củng cố các Toán Huấn Luyện Ngành. Phát triển các Toán Huấn Luyện Miền.
- Trẻ hóa đội ngũ huấn luyện để có kế thừa.
- Chọn HLV từ những Trưởng đơn vị có kinh nghiệm – Chọn ALT từ những HLV nổi trội và chọn LT từ những ALT xuất sắc không chọn theo cảm tính và phải qua thực tế.
- Cần tổ chức những khóa hội thảo về huấn luyện chung cho tất cả các Toán huấn luyện Ngành, Miền để đồng nhất, cập nhật phương thức huấn luyện, giới thiệu những kỹ năng, tài liệu mới.
- Cần thực nghiệm nhiều để vừa hội nhập, vừa thích ứng với truyền thống của 80 năm HĐVN.
- Sớm lập HĐ/LT để thông qua Quy chế Huấn Luyện.

* * *

Các Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Khắc, Võ Thanh Minh đã khởi xướng, gây dựng và phát triển thành công phong trào Hướng Đạo trên toàn cõi Đông Dương, nhờ cái tâm trong sáng : PHỤC VỤ THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM.

Xin bình tâm và cùng suy gẫm.

Phục Hưng Trảng Bom – 11/2007

TÔN THẤT HÀN

HUYNH TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP
1909 – 2001



Chúng ta vừa kỷ niệm 100 năm Hướng Đạo Thế giới (1907 – 2007) tại trại Bách Hợp ở Kỳ Vân – Vũng Tàu : Trong ngày khai mạc trại có buổi lễ **Tôn vinh các Huynh trưởng Hướng Đạo Việt Nam** đã xây dựng phong trào từ năm 1930.

- Tưởng niệm các Huynh Trưởng tiền bối đã lia rừng: Các Trưởng Trần Văn Khắc, Hoàng Đạo Thúc, Võ Thành

Minh, Tạ Quang Bửu, Trần Điền, Huỳnh Văn Diệp, Tôn Thất Dương Vân, Tôn Thất Đông, Nguyễn Thúc Toản và rất nhiều Trưởng đáng kính khác.

- Tôn vinh và gắn kỷ niệm chương cho các Trưởng từ 80, 90, 100 tuổi hiện còn tại thế. Các Trưởng :

– Trần Văn Thao	:	100 tuổi
– Vũ Văn Hoan	:	97 tuổi
– Cung Giũ Nguyên	:	96 tuổi
– Nguyễn Thúc Tuân	:	95 tuổi
– Mai Ngọc Liệt	:	92 tuổi
– Trần Bạch Bích	:	91 tuổi
– Lê Văn Ngoạn	:	91 tuổi
– Trần Văn Lược	:	89 tuổi
– Lê Mộng Ngọc	:	89 tuổi
– LM. Đinh Quang Điện	:	89 tuổi
– LM. Trần Văn Dụ	:	89 tuổi

- Trần Thị Hóa : 85 tuổi
- Nguyễn Sử Khương : 85 tuổi
- Đinh Xuân Phúc : 85 tuổi
- Nguyễn Duy Thu Lương : 85 tuổi
- Phạm Văn Thiết : 84 tuổi
- Đoàn Lai : 82 tuổi
- Đỗ Văn Ninh : 82 tuổi
- Nguyễn Thị Đáp : 80 tuổi

Và còn rất nhiều Huynh Trưởng đáng kính đã xây dựng và phát triển phong trào từ những thập niên 1930, 1940 đến nay.

Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP là một trong những người xây dựng Hướng Đạo Nam kỳ từ năm 1932.

- Pháp danh : Hạnh Giải.
- Sinh năm : 1921
- Lià rừng lúc 2 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2001 (nhằm ngày 18 tháng 8 năm Tân Tỵ) tại Houston – Texas – Hoa Kỳ. Thọ 92 tuổi.

Theo hồi ký của Trưởng Trần Văn Khắc viết trong Lịch sử VN.

“Đoàn Hướng Đạo đầu tiên ở Nam kỳ :

“Tháng 4 năm 1932 Trưởng Trần Văn Khắc xin vào làm việc tại chi nhánh Tổng Thanh Tra Nông Lâm Súc ở miền Nam. Đó là Sở Khảo Cứu Nông Lâm ở số 58 đường Nguyễn Bình Khiêm, Saigon.

“Hướng Đạo ở Hà Nội được giao cho hai Trưởng Hoàng Đạo Thúy và Nguyễn Thụy Hùng chăm sóc.

“Vì nhu cầu phát triển phong trào Hướng Đạo nên một số anh em ở Saigon đã viết thư ra Bắc hỏi về cách thức để lập đơn vị Hướng Đạo ở Nam Bộ.

.....

“Hương Đạo Việt Nam ở Nam kỳ đã được một số địa phương tổ chức sau khi Hương Đạo Nam kỳ chính thức thành lập.

“Trưởng Trần Văn Khắc trước khi đổi vào Nam đã có liên lạc trước với các anh Lương Thái, Nguyễn Văn Chấn, HUỲNH VĂN DIỆP, Trần Coln (người miền Nam, gốc Cao Mên) và một số anh em khác xúc tiến việc xin lập Hương Đạo ở Saigon”.



Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP là Huynh Trưởng kỳ cựu đã xây dựng phong trào Hương Đạo ở “Nam kỳ lục tỉnh”. Năm 1933 Thiếu đoàn Lý Thường Kiệt do Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP tại Saigon với 14 Thiếu sinh.

Chắc hẳn qua các thời kỳ phát triển Hương Đạo tại miền Nam Trưởng Diệp là người đóng góp công sức rất nhiều qua các trách nhiệm lãnh đạo Hội Đồng Trung Ương HĐVN qua các thời kỳ :

- Hội Đồng Trung Ương Hội HĐVN nhiệm kỳ 1963–1966 :
 - Hội Trưởng : Ông Phan Thanh Hy.
 - Tổng Ủy Viên : Trưởng Trần Điền.
 - Tổng Thư Ký : Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP.

- Hội Đồng Trung Ương Hội HĐVN nhiệm kỳ 1967–1969 :
 - Hội Trưởng : Ông Phan Thanh Hy.
 - Tổng Thư Ký : Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP.
 - Tổng Ủy Viên : Trưởng Trần Trọng Lân.
- Nhiệm kỳ 1970–1972 :
 - Hội Trưởng : BS Nguyễn Văn Thơ.
 - Chủ tịch BCH Trung Ương : Trưởng HUỲNH VĂN DIỆP.
 - Tổng ủy viên : Trưởng Trần Văn Lược.

Theo lời kể một số Trưởng về tính cách của Trưởng Huỳnh Văn Diệp trong thời gian giữ trọng trách lãnh đạo Hội HĐVN, Trưởng là người rất hiền lành trong giao tiếp với anh em, thể hiện bản chất của người Nam bộ, rất cởi mở, thân thiện. Nhưng trong công việc điều hành những sinh hoạt của Hội, Trưởng Diệp là người có tính cương quyết rất cao.

Trưởng sống hòa nhã, nhất là giữ tính cách đoàn kết nội bộ, không phân biệt địa phương Bắc Nam Trung, tôn giáo hoặc chứng kiến đương thời.

Ban Biên Tập



*Tr. Huỳnh Văn Diệp – Võ Văn Thơ – Nguyễn Đình Thư – Mai Liệu
(1972) tại kỳ Hội nghị Huỳnh Trưởng HĐVN*

DƯ ÂM TRẠI ALT/07

Thưa anh chị em tôi,

Trong bài tham luận thứ hai, nói về chữ TRÍ trong phong trào HĐVN, tôi có tìm ra chữ tượng HĐVN (gậy chỉ huy HĐ).

Thực ra không chỉ có ở Việt Nam! và trên thế giới cũng có! chỉ vì họ ít, mà ta nhiều? không tại Trường mà tại sự lãnh đạo chung của ta chưa toàn hảo.

Vâng tôi thú nhận lỗi phạm to lớn này, và xin chịu trách nhiệm và suy đi tính lại, tôi có nhận định này :

***Lãnh đạo không bẩm sinh
mà Phải được Huấn Luyện Đào Tạo kỹ***

Lãnh đạo Bẩm sinh cũng có, như Đức Thích Ca – Đức Giêsu Kitô. Hai vị lãnh đạo hai tôn giáo thánh thiện toàn hảo trên trái đất này: Phật giáo và Công giáo.

Còn ngoài ra, đều phải được tích cực Đào Tạo và Huấn Luyện nhuần nhuyễn: nên cụ BiPi mới sáng kiến ra, từ đảo Brownsea 1907 rồi Trại Trường Gilwell ở Luân Đôn :

- Với thiếu niên ta có **Trại Đội Trưởng – Hội nghị Đội Trưởng** để lãnh đạo Đội thôi, rồi khi Đội Trưởng Nhất hay Chánh Đội Trưởng là để tập sự hướng dẫn Đoàn.
- Với thanh niên ta có các khóa **Cơ Bản** và các vị này đều phải tập sự, tự rèn luyện dưới quyền Đoàn Trưởng trong một số công cuộc lãnh đạo chỉ huy và **chọn ngành**.
- Tiếp theo là khóa **Dự Bị** thuộc 5 ngành : Ấu, Thiếu, Kha, Tráng và Nữ Hướng Đạo và khi qua khóa là tập nghề Trưởng của ngành mình – trong đơn vị – và học tập kỹ năng chuyên môn : hạng Nhì và hạng Nhất của HĐVN.

- Tiến tới là khóa **Bạch Mã** nặng về kỹ thuật, nhẹ về lý thuyết và hoàn toàn đã qua đẳng hiệu hạng Nhất của phong trào.
- Nếu có thời giờ, ta mở khóa **Kỹ Năng** hoàn toàn sống ngoài trời, bằng trại bay và nhất là chuyên hiệu hóa hạng Nhất và các kỹ thuật khác của Hướng Đạo, kể cả bơi lội, leo núi, làm lều túp, bắc cầu v.v...
- Sau là **Trại Huy Hiệu Rừng (WB)** nặng phần lý thuyết song sử dụng mọi kỹ năng chuyên môn của Hướng Đạo trong đời sống trại.

Đây mới là đào tạo Trưởng **coi đơn vị** thôi vì còn có hai loại đào tạo Huấn Luyện Trưởng nữa là :

- | | | |
|--|---|--|
| <p>A. Huấn Luyện Viên (Trainer), Phụ Tá Huấn Luyện Viên Trưởng (ALT), Huấn Luyện Viên Trưởng (Leader Trainer).</p> | } | <p>Để mở các khóa HL (Trại Trường)</p> |
| <p>B. Hội nghị Trưởng : Thảo luận về Lãnh Đạo Phong Trào.</p> | | |

Trên đường, **Trưởng** cần có chí khí con người, nằm trong Tam Cương Ngũ Thường, cho Trưởng nam, và Trưởng nữ cần giữ đúng Tứ Đức – Tam Tông của nền Văn Hóa Lạc Việt để chơi với trẻ, giáo luyện trẻ, yêu thương trẻ hết mình và phụng sự Tổ Quốc Việt Nam.

Trần Văn Lược – Bò Rừng Lém



THANH NIÊN CẦN ĐƯỢC TRANG BỊ MỘT NỀN TẢNG VĂN HÓA

I. DƯ ÂM VĂN HÓA THỜI ĐẠI :

Chúng ta không lạ gì ở khắp hang cùng ngõ hẻm, khu phố, thôn xóm làng đều thấy rất nhiều từ ngữ VĂN HÓA. Mấy chục năm sau ngày đất nước được hòa bình thống nhất thì các bảng hiệu VĂN HÓA mới được vận dụng cách tối đa để chấn chỉnh lại đạo đức xã hội, nếp sống văn minh ở khu phố, xóm làng Việt Nam. Quyết tâm làm cho xã hội tốt đẹp qua khẩu hiệu KHU PHỐ VĂN HÓA... đã làm cho xã hội chúng ta hy vọng ngày càng tốt đẹp hơn.

Hiện nay có rất nhiều định nghĩa văn hóa tùy theo quan niệm, theo cái nhìn của mỗi vấn đề. Có một định nghĩa chung trong cuốn “Văn hóa một góc nhìn” của Hoàng Sơn Cường – Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội.

- “VĂN là những cái tốt đẹp, đã được lựa chọn, chắt lọc, đúc kết, khái quát hóa từ cuộc sống, tồn tại dưới dạng ký hiệu, biểu tượng.
- HÓA là hành động, hoạt động đem cái “văn” là những kinh nghiệm tốt đẹp đã tích lũy được, tác động vào cuộc sống, làm cho cuộc sống phát triển :



Vậy **văn hóa** là cái gắn liền với cuộc sống của chúng ta, là chính cuộc sống của chúng ta – mà cuộc sống thì muôn hình muôn dạng, mỗi người, mỗi dân tộc đều có cách hiểu riêng, khó có thể thống nhất”.

Văn hóa có liên quan đến tư tưởng và hành động của con người để cho đời sống xã hội tốt đẹp hơn.

Mới đây, nhân Đại Hội Đoàn TNCS/HCM lần thứ IX, báo Du Lịch số 50 ngày 15/10/2007, tác giả Nguyễn Trung Dân đã có nhận định về lối sống của các tầng lớp thanh thiếu niên hiện tại. Bài báo cũng có đặt vấn đề “những sinh hoạt của phong trào Hướng Đạo” đang có mặt vào các sáng chủ nhật ở một số công viên thành phố lớn trên đất nước ta. Các sinh hoạt của phong trào này rất sinh động và lành mạnh cũng đóng góp phần nào trong việc xây dựng văn hóa cho thanh thiếu niên. Đó là một phong trào có bề dày lịch sử Hướng Đạo thế giới 100 năm và Hướng Đạo Việt Nam gần 80 năm với những sinh hoạt năng động, rất tốt, có một số Trưởng nổi tiếng một thời trong Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

II. VĂN HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG :

Văn hóa là trạng thái sinh động nên cần phải có môi trường sống trong lành để văn hóa có điều kiện phát triển tốt.

Tại Hội Nghị Môi Trường họp ở Johannesburg (Nam Phi) ông Renato Martino có phát biểu : *“Con người phải là trọng điểm của các mối bận tâm về phát triển”*. Vị đại diện cho phái đoàn Vatican nói thêm : *“Đặt quyền lợi con người vào tâm điểm của các mối bận tâm đối với môi sinh là phương pháp bảo đảm nhất của việc giữ gìn tạo vật”*.

Môi trường thiên nhiên cần thiết cho sự sống và môi trường nhân văn còn cần thiết cho sự sống hơn nữa. Ở các thành phố lớn Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Tp. HCM, Cần Thơ, v.v... vẫn lưu ý đến rác thải công nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước của sông Hồng Hà, sông Hàn, sông Đồng Nai v.v... Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh đang xây dựng để khắc phục ô nhiễm từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè – sông Sài Gòn.

Qua sách báo, qua các phương tiện truyền thông người ta chỉ biết chỉ trích cái xấu, lên án tệ nạn xã hội. Nhưng ít ai quan tâm đến ô nhiễm môi trường văn hóa đang đầu độc thanh thiếu niên. Phim ảnh, sách báo thậm chí họ không ngần ngại

đưa lên mạng đoạn clip sex, các tụ điểm Karaoke, cà phê đèn mờ đèn tỏ vẫn mọc lên khắp nơi mà khó thống kê hết.

III. THỐNG KÊ XÃ HỘI VỀ THANH NIÊN

1. Nhận xét tổng quát :

Qua các thời kỳ kháng chiến người thanh niên đã đem xương máu, hạnh phúc gia đình để cống hiến cho quê hương đất nước, để bảo vệ tổ quốc.

Nhưng ngày nay đất nước thanh bình phần lớn người thanh niên muốn lựa chọn xã hội Việt Nam phải CÔNG BẰNG và HÒA BÌNH.

Qua bảng khảo sát thăm dò 13.000 thanh niên do Thành Đoàn TP.HCM thực hiện cho chúng ta kết quả như sau :

NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ THANH NIÊN CHO LÀ QUAN TRỌNG TRONG GIAI ĐOẠN NÀY		
STT	Nội dung	Tỉ lệ %
01	Công bằng	84,74
02	Tự do	51,11
03	Hòa bình	52,72
04	An ninh	35,41
05	Tình yêu	26,60
06	Cái đẹp	9,91
07	Sống có mục đích	49,63
08	Sáng tạo	33,25
09	Sống có lý tưởng	35,53
10	Dân chủ	36,83

2. Những nghịch lý :

Các nhà xã hội học đều nhận định hai thế hệ thanh niên như Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh – Viện Xã Hội Học nhận xét :

- **Thế hệ thời chiến** : Thanh niên chịu sự hướng dẫn, lôi cuốn của những giá trị mới. Nếu như trước đây những giá trị được chú ý và đề cao là chịu đựng gian khổ, hy sinh, không đòi

hỏi, kém năng động tháo vát, hướng vào lợi ích tập thể, sống nặng nghĩa tình, đậm nét bình quân chủ nghĩa.

- **Thế hệ ngày nay :** Thanh niên lại tìm đến giá trị thu nhập, có việc làm hiệu quả kinh tế. Chấp nhận cạnh tranh, hướng vào lợi ích cá nhân, ưa tự lập, giao tiếp, năng động, mạo hiểm, quan hệ cuộc sống nặng nề về kinh tế, chấp nhận phân hóa giàu nghèo.

Nhìn vào xã hội ngày nay có nhiều nghịch lý : 85% thanh niên muốn có cuộc sống công bằng thì xã hội lại thiếu công bằng. Tham nhũng, hối lộ, tội ác chiếm tỉ lệ lớn

Gần 50% thanh niên muốn sống có mục đích, có lý tưởng thì xã hội đẩy họ vào ngõ ngách cuộc đời, mất niềm tin, thất vọng.

Đời sống văn hóa lành mạnh là phương thế để cứu vãn thế hệ thanh niên hiện nay.

IV. TÌNH TRẠNG VĂN HÓA HIỆN NAY :

Huân tước Baden Powell là nhà giáo dục xuất sắc của thế kỷ XX. Ông đã thành lập Phong trào Hướng Đạo từ thể nghiệm trại ở Bronwsea năm 1907. Đến nay vừa tròn 100 năm với 216 quốc gia và vùng lãnh thổ có Phong trào Hướng Đạo. BP nói một con người dù xấu đến mức nào vẫn còn 5% cái tốt trên 95% sự xấu. Bốn phận chúng ta là làm cho tăng trưởng 5% cái tốt. Ở đời, người ta thường lên án xã hội, lên án giới trẻ hư hỏng mà không tìm cho họ một lối thoát thì việc lên án nhiều không thể xây dựng được gì hết.

Sách báo, phim ảnh rất đầy bạo lực và vừa đây với sự việc “hành hạ một thiếu nữ đã 14 năm qua ngay trung tâm Hà Nội” hoặc vụ đánh đập tàn bạo một học sinh trường Trần Phú, Quận 10, Tp.HCM.

Đời sống văn hóa nghèo nàn thiếu sức thu hút giới trẻ. May mắn thay, cảnh tượng hàng quán xâm lấn khuôn viên trường học nay không còn. Các hàng rào ở các công viên cũng được gỡ bỏ cho cảnh quan có vẻ thông thoáng hơn.

Các đoàn thể nào có sức thu hút tuổi trẻ bằng phương pháp giáo dục năng động, sinh hoạt thì giới trẻ tìm đến. Còn đoàn thể nào “chỉ là hình thức, thiếu vắng sức sống của đời sống mới” thì đương nhiên cần phải cải tổ (trong bài góp ý của Nguyễn Trung Dân trên báo Du Lịch số 50 ngày 15/10/2007).

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia (lời của Thân Nhân Trung 1418 – 1499). Ngày xưa, các triều đại phong kiến tuyển lựa nhân tài qua các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình mà ngày nay ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội hay Văn Thánh ở Huế còn ghi lại trên bia tiến sĩ.

Ngày nay việc chiêu hiền đãi sĩ cũng dựa vào khoa cử. Nhưng một số hạt sạn trong việc thi thố, bằng giả, chạy điểm v.v... đã làm giảm bớt ý nghĩa “phụng chỉ cầu hiền” treo trước trường thi năm xưa.

V. CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ CHO THANH NIÊN CÓ MỘT NỀN TẢNG VĂN HÓA :

Suy nghĩ và nói thì dễ nhưng thực hiện có thể rất khó vì vấn đề quyền lực và thiện chí của nhiều người có trách nhiệm đối với thanh niên.

1. Sinh hoạt hội đoàn :

Nhà Nước hiện nay đang từ từ mở cửa cho sinh hoạt các đoàn thể thanh thiếu niên ngoài tổ chức TNCS/HCM với Nghị định 88/2003 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động, thành lập Hội.

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam trước đây đã được Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công nhận. Nhưng nay Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang còn do dự vì nhiều lý do nào đó.

Nhưng tình trạng “sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam” hiện nay thì vấn đề VĂN HÓA để làm cho cuộc sống thanh niên tốt đẹp chúng ta cần ngồi lại với nhau để tự cứu lấy mình trước khi được Nhà Nước cho phép hoạt động chính thức.

Có người quan niệm rằng mình có trách nhiệm giáo dục trẻ theo phương pháp Hướng Đạo mà không cần nghĩ đến những điều cơ bản đã ghi trong các văn bản Hướng Đạo Việt Nam và Hướng Đạo Thế giới. Vì vậy, họ lập nên Đoàn này, Đạo họ, Châu kia v.v... mà không thêm nghĩ đến trật tự của Hội HĐVN đã có trước năm 1975.

2. Nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước :

Những thập niên đầu thế kỷ XX, các nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... đã lập phong trào Đông Du để đào tạo các thế hệ thanh niên.

Ngày nay đất nước đã hòa bình thống nhất chúng ta phải có cách đào tạo nuôi dưỡng giới trẻ. Nuôi dưỡng giới trẻ bằng vật chất cũng cần thiết, nhưng mặt tinh thần, nâng cao văn hóa càng cần thiết hơn như cần có những khu du lịch, nơi cắm trại dã ngoại với những điều kiện thông thoáng dễ dàng để thu hút thanh thiếu niên.

Thư viện là nơi rất cần thiết với nhiều đầu sách để cho học sinh, sinh viên vào học tập tham khảo.

* * *

Văn hóa là phần tinh hoa con người.

Văn hóa phải lành mạnh trong sáng thì xã hội mới thăng tiến.

Xây dựng thế hệ trẻ hôm nay chính là tạo cho tiền đồ tổ quốc thêm vững mạnh vì : **“Bách niên chi kế mạc như THỤ NHÂN”** (*Kế hoạch 100 năm trông người – Luận ngữ*).

Lê Ngọc Bửu

TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Lời tiên nhân từ ngàn xưa để lại
“Bách niên chi kế mạc như thụ nhân”
(Lo trồng người là kế lớn trăm năm)
Vững hy vọng và niềm tin sắt đá.



Lo trồng người : một công trình vất vả
Nói tiếp nhau bất tận với thời gian
Sẽ đạt thành muôn kết quả khả quan
Và lợi ích cho cộng đồng nhân loại.

Baden Powell, một tâm hồn khả ái
Đã nhìn xa thấy rộng từ bao năm
Đặt vấn đề và hăng hái dẫn thân
Vì lớp trẻ... lo chương trình giáo dục.

Hướng Đạo năm châu kiên trì tiếp sức
Theo dấu BiPi khắp bốn phương trời
Dịu dặt con em mong sẽ nên người
Lấy Nhân, Nghĩa để dựng xây cuộc sống.

Tám mươi* năm qua bao nhiêu biến động
Hướng Đạo Việt Nam vững tiến đường trường
Nói kết phụ huynh, tôn giáo, học đường
Cũng gây dựng lớp tương lai dân tộc.



Dấu đường đời vẫn rất nhiều gai góc
Không chôn chân người Hướng Đạo Lạc Hồng
Thẳng tiến, vui tươi, đoàn kết, bền lòng
Kẻ lớn trăm năm trồng người hữu ích.

Tuấn Việt (tập thơ Vui Hướng Đạo)

* 1930 – 2010 : 80 năm.

XƯỚNG CHUYÊN MÔN

Có lẽ đã lâu đến một phần tư thế kỷ, Hướng Đạo Việt Nam quên lãng việc lập Xướng chuyên môn. Lý do dễ hiểu song phải vùng lên thể hiện cho bằng được các Xướng Hướng Đạo. Có hai loại Xướng :

- a. Xướng Ngành (Ấu – Thiếu – Kha – Tráng – Trưởng và HĐ Nữ).
- b. Xướng Kỹ thuật.

○ **Xướng Ngành** thì do các Trưởng phụ trách Ngành đảm nhận tổ chức, phân công và ấn định giờ giấc, ngày họp Xướng, kể các chương trình học tập, cốt sao cho các Trưởng trong Ngành thành thạo và tài đức vẹn toàn, để làm gương cho các em và hướng dẫn cho các em cho thật giỏi, thật tài. Đừng câu nệ theo chương trình đẳng thứ và kỹ thuật chuyên môn Hướng Đạo mà khi có thể được, học thêm những kỹ năng chuyên nghiệp ngoài ngành như sử dụng dây nói, mobilphone, vi tính, thủ công, trồng tỉa, chăn nuôi... nghĩa là những thứ hợp với các em, làm cho trẻ phấn khởi, kể cả kiếm ra tiền (để sinh hoạt Hướng Đạo khỏi phải dựa vào phụ huynh).

○ **Xướng Kỹ Thuật** do Trưởng chuyên môn tổ chức như : bơi lội, bơi thuyền, thuyền thúng, điền kinh, thể dục có dụng cụ, thể vận; nghề mộc, nề, làm đồ chơi, máy móc, nấu ăn, làm thủ công nghệ, nhạc, ca, kịch, xiếc, ảo thuật v.v... nghĩa là mọi thứ hấp dẫn cho trẻ của mình, không ai cấm ta mời các nghệ sỹ, chuyên môn, kỹ thuật gia, trợ giúp chúng ta thể hiện.

Thể hiện được các Xướng, vừa tạo sáng kiến, óc tổ chức, tài tiên liệu và tìm ra ngay trong anh chị em mình, rồi người ngoài, những người sẵn lòng Giúp Ích Tha Nhân để làm trọn hảo người công dân tương lai cho quê mẹ. Nói ít, các Trưởng hiểu nhiều, và xin xứng bậc **làm Anh thiên hạ** như các cụ ta xưa đã viết, để cùng nhau **Vươn lên bằng**, rồi **hơn** thiên hạ ! Cho xứng danh Việt Nam.

Trần Văn Lược – Bò Rừng Lém

Giới thiệu sách :

TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI - WOSM

Để chuẩn bị cho Trại Hẹn Bạn HĐVN kỷ niệm 100 năm HĐTG (1907 – 2007) Tráng đoàn Bạch Đằng đã phát hành tập sách (lưu hành nội bộ) vào tháng 04/2007 gồm 94 trang trong đó gồm có 56 trang được Trưởng Võ Bạch Đằng chuyển Việt ngữ và 38 trang bằng Anh ngữ.

Đây là tư liệu mới nhất được trình bày trên các trang Web giới thiệu về phong trào Hướng Đạo thế giới được cập nhật vào tháng 04/2007 từ nguồn của WOSM.

Nội San TRƯỞNG xin giới thiệu một số trang như phần tóm tắt để Quý Trưởng tham khảo.

TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI

World Scout Bureau : Po Box 241, 1211 Geneva 4, Switzerland

* WOSM - TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI :

Tổ chức Hướng Đạo Thế giới :

Tổ chức Hướng Đạo Thế giới WOSM (*The World Organization of the Scout Movement*) là một tổ chức quốc tế, phi chính phủ NGO (*Non-governmental Organization*) được cấu thành từ 3 thành phần cơ bản :

- **Hội nghị Hướng Đạo thế giới** (*The World Scout Conference*).
- **Ủy ban Hướng Đạo Thế giới** (*The World Scout Committee*).

– **Văn phòng Hướng Đạo Thế giới** (*The World Scout Bureau*).

* **TÌNH HÌNH HIỆN NAY :**

1. Số thành viên :

Hiện nay có hơn **28 triệu Hướng Đạo sinh khắp** toàn cầu gồm cả thanh thiếu niên nam và nữ cũng như người lớn, hiện diện ở **216 quốc gia, vùng, lãnh thổ**. Trong đó có **155 Tổ chức Hướng Đạo quốc gia** là thành viên của tổ chức Hướng Đạo Thế giới WOSM, những thành viên mới nhất gia nhập vào tháng 09/2005 là *Albania, Guinea* và *Malawi*.

Trong số 155 quốc gia có 34 quốc gia vừa là thành viên của tổ chức Hướng Đạo Thế giới WOSM, vừa là thành viên của **Hiệp hội Nữ Hướng Dẫn và Nữ Hướng Đạo Thế giới** (*World Association of Girl Guides and Girl Scouts – WAGGGS*). Các quốc gia này phần lớn ở châu Âu, Tổ chức Hướng Đạo quốc gia của họ có số Hướng Đạo sinh nhiều hơn số đăng ký với Văn phòng Hướng Đạo Thế giới bởi vì bao gồm cả thành viên nữ giới thuộc Hiệp hội Nữ Hướng Dẫn và Nữ Hướng Đạo Thế giới WAGGGS.

122 Tổ chức Hướng Đạo quốc gia chỉ là thành viên của WOSM có 95 quốc gia mà Hướng Đạo mở rộng cho cả nam và nữ ở một số hay tất cả các ngành. 20 quốc gia Hướng Đạo chỉ dành cho nam giới. Lẽ dĩ nhiên 34 quốc gia vừa là thành viên của WOSM và WAGGGS Hướng Đạo đều dành cho cả nam và nữ.

* **Hướng Đạo có mặt tại 26 vùng, lãnh thổ**. Thường các vùng, lãnh thổ này là bộ phận hải ngoại của các Tổ chức Hướng Đạo quốc gia. Đó là :

Anguilla, Antarctica, Aruba, Bermuda, Quần đảo Cayman, Quần đảo Cocos (Keeling), Quần đảo Cook, Quần đảo Falkland (Malvinas), Quần đảo Faroe, French Guiana, French Polynesia, Gibraltar, Greenland, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, New Caledonia, Đảo Norfolk, Puerto Rico, Réunion, Saint Helena,

Saint Pierre and Miquelon, Quần đảo *Turks and Caicos*, Quần đảo *Virgin* thuộc Anh, Quần đảo *Virgin* thuộc Hoa Kỳ và *Wallis and Futuna*.

* Có 35 quốc gia Hưởng Đạo đang ở giai đoạn sơ khai hoặc đã phát triển rộng nhưng chưa có Tổ chức Hưởng Đạo quốc gia hoặc chưa là thành viên của WOSM. Việt Nam được WOSM xếp vào nhóm này. Gồm có 33 quốc gia và 3 vùng dưới đây :

Afghanistan, Antigua and Barbuda♦, Belarus, Cambodia, Cộng Hoà Trung Phi, Congo, Djibouti, Đông Timor, Equatorial Guinea, Eritrea, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Kazakstan, Kyrgyzstan, Mali, Quần đảo Marshall♦, Micronesia, Nauru♦, Palau, Saint Kitts and Nevis♦, Samoa, Sao Tome and Principe, Quần đảo Solomon♦, Somalia, Cộng hòa Ả Rập Syrian, Tonga♦, Turkmenistan, Tuvalu♦, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu♦ và Việt Nam.

(Các nước có đánh dấu ♦ có Hội Hưởng Đạo là một bộ phận của một tổ chức thành viên WOSM).

WOSM vẫn duy trì tiếp xúc với Tổ chức Hưởng Đạo của *Macau*, quần đảo *Polynésia* thuộc Pháp (Vùng Á Châu – Thái Bình Dương) và quần đảo *Antilles* thuộc Hà Lan (Vùng Liên Mỹ).

* Theo ghi nhận của WOSM còn lại **6 quốc gia mà Hưởng Đạo không hiện diện** đó là : *Andorra*, Trung Quốc, *Cuba*, Bắc Triều Tiên, Lào và *Myanma*.

2. Các chức danh trong WOSM :

* Hiện nay **Tổng thư ký Tổ chức Hưởng Đạo Thế giới** là ông **EDUARDO MISSONI** người Ý, được bầu vào 01 tháng 4 năm 2004. Ông là một người lãnh đạo trẻ tuổi của Hưởng Đạo Ý, là bác sĩ Y khoa chuyên ngành Bệnh nhiệt đới. Từng là bác sĩ tình nguyện tại *Nicaragua*, nhân viên của UNICEF tại *Mexico*, là chuyên viên của Chính phủ Ý trong các chương trình hợp tác y tế tại châu Mỹ La tinh và vùng Hạ sa mạc *Saharan*

châu Phi. Ông còn là giáo sư của Viện Đại học *Bocconi* thành phố *Milan*.



Ủy ban Hướng Đạo Thế giới – The World Scout Committee

* *Chủ tịch Ủy ban Hướng Đạo Thế giới* là bà **MARIE-LOUISE CORREA** người *Senegal* được bầu vào năm 2002. Bà là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người da đen đầu tiên được bầu vào vị trí lãnh đạo của phong trào trải qua gần 100 năm nay. Trước khi được bầu vào Ủy ban Hướng Đạo Thế giới, bà là Chủ tịch Ủy ban Hướng Đạo vùng Phi châu.

Bà là bác sĩ Y khoa, nguyên là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Bộ trưởng Bộ Lao động của *Senegal*.



HIẾN CHƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦU

Được ủy nhiệm của đại biểu đến từ các Hội Hướng Đạo Quốc gia từng chấp thuận và thực thi Phong trào Hướng Đạo được Robert Baden-Powell sáng lập năm 1907, đã nhóm họp tại Paris – Pháp vào tháng 07/1922 và đã thành lập Hội nghị Hướng Đạo Quốc tế cùng với Ủy ban Chấp hành và Tổng thư ký nhằm điều phối Phong trào Hướng Đạo khắp thế giới.

Hiến chương này điều chỉnh hoạt động của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, huynh đệ toàn cầu.

CHƯƠNG I

PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO

MỤC I

Định nghĩa :

1. Phong trào Hướng Đạo là một phong trào tự nguyện, phi chính trị, giáo dục dành cho giới trẻ, mở rộng đối với mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, tín ngưỡng miễn là tuân theo mục đích, nguyên lý và phương pháp được Người Sáng lập đề ra và trình bày dưới đây :

Mục đích :

2. Mục đích của Phong trào Hướng Đạo nhằm hỗ trợ để phát triển giới trẻ đạt được khả năng đầy đủ về thể chất, tri thức, xã hội và tinh thần trở thành những cá nhân công dân hữu ích cũng như là những thành viên của cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế.

MỤC II

Nguyên lý :

1. Phong trào Hướng Đạo dựa trên những nguyên lý dưới đây :

- **Bổn phận đối với Thượng Đế :**

Tuân theo các nguyên tắc tinh thần, trung thành và làm bổn phận với tín ngưỡng đã thể hiện ra các nguyên tắc đó.

- **Bổn phận đối với tha nhân :**

- Trung thành với Tổ Quốc trong mối quan hệ hài hòa với việc ủng hộ nền hòa bình, sự hiểu biết và hợp tác giữa địa phương, quốc gia và quốc tế.
- Tham gia vào việc phát triển xã hội với nhận thức và tôn trọng về giá trị nhân phẩm, về tính toàn vẹn của thế giới tự nhiên.

- **Bổn phận với bản thân :**

Có trách nhiệm về sự phát triển của bản thân.

Tuân theo Lời Hứa và Luật :

2. Mọi thành viên trong Phong trào Hướng Đạo được yêu cầu tuân theo Lời Hứa và Luật Hướng Đạo phản ánh trong ngôn ngữ thích hợp với nền văn hóa, văn minh của từng Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia và được Tổ chức Hướng Đạo Thế giới phê chuẩn; tuân theo những nguyên tắc về bổn phận đối với Thượng Đế, tha nhân và bản thân mà Người Sáng lập Phong trào Hướng Đạo đã đề ra như dưới đây :

Lời Hứa Hướng Đạo :

Tôi xin lấy danh dự hứa sẽ cố gắng hết sức...

Làm bổn phận với Thượng Đế và Đức Vua (hay Thượng Đế và Tổ Quốc).

Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào.

Tuân theo Luật Hướng Đạo.

Luật Hướng Đạo :

1. Hướng Đạo sinh trọng danh dự.
2. Hướng Đạo sinh trung tín.

3. Hướng Đạo sinh hữu ích và có bốn phận giúp đỡ tha nhân.
4. Hướng Đạo sinh là bạn mọi người và anh em với Hướng Đạo sinh khác.
5. Hướng Đạo sinh lịch sự.
6. Hướng Đạo sinh là bạn sinh vật.
7. Hướng Đạo sinh vâng lời cha mẹ, Huynh Trưởng mà không thắc mắc.
8. Hướng Đạo sinh mỉm cười và huýt sáo trước khó khăn.
9. Hướng Đạo sinh tiết kiệm.
10. Hướng Đạo sinh trong sạch tư tưởng, lời nói và hành vi.

MỤC III

Phương pháp :

Phương pháp Hướng Đạo là một hệ thống tự giáo dục, tiệm tiến qua những phương pháp :

- Lời Hứa và Luật.
- Học bằng thực hành.
- Thành viên của nhóm nhỏ (ví dụ là **Đội**) đòi hỏi phải : đặt dưới sự hướng dẫn của người lớn; tiệm tiến về sự tìm tòi khám phá, về nhận lãnh trách nhiệm và chấp nhận huấn luyện theo hướng tự quản nhằm phát triển tính cách, về tích lũy năng lực, niềm tự tin và tính tin cậy, về tư cách cả trong cộng tác cũng như lãnh đạo.
- Chương trình tiệm tiến và hấp dẫn của các hoạt động đa dạng dựa trên mối quan tâm của người tham gia, bao gồm : trò chơi, kỹ năng hữu ích, phục vụ cộng đồng; đặt trong khung cảnh ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên.

CHƯƠNG II

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH VÀ CƠ QUAN TỔ CHỨC HĐTG

MỤC IV

Tên gọi của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới :

1. Tổ chức của Phong trào Hướng Đạo ở cấp độ quốc tế được thành lập theo Hiến chương này dưới tên gọi là “**The World Organization of the Scout Movement** – *Tổ chức Hướng Đạo Thế giới*”, sau đây gọi là Tổ chức Thế giới, là một tổ chức độc lập, phi chính trị, phi chính phủ.

Mục đích của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới :

2. Mục đích của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới là thúc đẩy phong trào trên khắp thế giới, bằng cách :
 - a. Xúc tiến sự thống nhất và hiểu biết về mục đích và nguyên lý của Phong trào.
 - b. Tạo điều kiện cho Phong trào lan rộng và phát triển.
 - c. Duy trì những nét đặc trưng của Phong trào.

Cơ quan của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới :

3. Cơ quan của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới là :
 - a. Hội nghị Hướng Đạo Thế giới, dưới đây gọi là Hội nghị Thế giới.
 - b. Ủy ban, dưới đây gọi là Ủy ban Thế giới.
 - c. Văn phòng Hướng Đạo Thế giới, dưới đây gọi là Văn phòng Thế giới.



TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO QUỐC GIA ĐƯỢC THỪA NHẬN

- a. Trong việc thực hiện những trách nhiệm của mình theo Mục VI Hiến chương Tổ chức Thế giới, Ủy ban Thế giới phải tự xác minh rằng Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia là ở trong một đất nước độc lập về chính trị và, có năng lực lãnh đạo, có tổ chức huấn luyện huynh trưởng, số lượng hội viên và nguồn lực; đó là khả năng tự túc và đáp ứng trợ giúp hội viên của mình một cách đầy đủ cũng như gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của một Tổ chức thành viên. Những điều kiện trên thường đòi hỏi số lượng hội viên phải trên 1.000 người.
- b. Một Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia trong một đất nước độc lập về chính trị mà không có thể thực hiện được những yêu cầu trên; nhưng ngược lại đáp ứng những yêu cầu ở Mục V khoản 3, có thể thỉnh cầu và theo sự xem xét của Ủy ban Thế giới, sẽ được ghi nhận trong Danh sách chính thức của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới cũng như được báo cáo với Hội nghị Hướng Đạo Thế giới.
- c. Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được ghi nhận trong Danh sách chính thức theo điểm (b) ở trên được gọi là Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận. Địa vị pháp lý của Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận điều chỉnh bằng các điều khoản trình bày dưới đây :

A. QUYỀN :

Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận có quyền dưới đây :

1. Tham dự Hội nghị Hướng Đạo Thế giới và Hội nghị Vùng thích hợp tùy theo việc đóng lệ phí hội nghị.
2. Được đại diện tại Hội nghị Hướng Đạo Thế giới và Hội nghị Hướng Đạo Vùng với tối đa là 2 đại biểu và 2 quan sát viên.

3. Có quyền phát biểu tại Hội nghị Hướng Đạo Thế giới và Hội nghị Hướng Đạo Vùng, nhưng không có quyền bầu cử.
4. Nhận tất cả các ấn phẩm của Văn phòng Hướng Đạo Thế giới và Văn phòng Vùng thích hợp, bao gồm cả thông tư.
5. Nhận sự trợ giúp từ Văn phòng Hướng Đạo Thế giới và Văn phòng Vùng, trong điều kiện có thể được; về tổ chức thăm viếng, cơ hội tham dự các khóa huấn luyện và hội nghị chuyên đề cũng như các hình thức hỗ trợ khác.
6. Tham gia Trại Hẹn bạn Hướng Đạo Thế giới hoặc khu vực, các kỳ trại và hội họp khác.
7. Nhận lời mời tham dự Trại Hẹn bạn Hướng Đạo Quốc gia, các kỳ trại và hội họp khác.

B. NGHĨA VỤ :

Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận sẽ có các nghĩa vụ dưới đây :

1. Chấp nhận và tuân theo mọi yêu cầu trong Hiến chương của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới cũng như chính sách của nó, bao gồm Bảng Tuyên bố về mối quan hệ Tổ chức Nữ Hướng Dẫn và Nữ Hướng Đạo Thế giới với Tổ chức Hướng Đạo Thế giới.
2. Đóng lệ phí thường niên 200 *Francs* Thụy Sĩ được Ủy ban Hướng Đạo Thế giới điều chỉnh tùy theo thời điểm. Đóng mọi lệ phí theo sự xem xét của Tổ chức Vùng. Trong mọi trường hợp, nó phải thấp hơn lệ phí tối thiểu phải đóng dành cho một thành viên Tổ chức Hướng Đạo Vùng.

C. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC :

1. Không có điều gì ngăn cản Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận, theo đúng trình tự trở thành thành viên

tổ chức Hướng Đạo Thế giới; nếu đáp ứng được yêu cầu mô tả ở điều (a) ở trên và gửi đơn xin gia nhập.

2. Một Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia đủ tư cách là thành viên của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới phù hợp với điểm (a) ở trên, không thể có địa vị pháp lý như Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận.
3. Không có điều khoản nào gán cho địa vị pháp lý của Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận, có quyền và nghĩa vụ được chấp nhận như Thành viên của Tổ chức Hướng Đạo Thế giới trước khi Nghị quyết 5 được Hội nghị Hướng Đạo Thế giới lần 28 thông qua vào tháng 8 năm 1981.
4. Ủy ban Hướng Đạo Thế giới sẽ xét lại, trong thời hạn không quá 4 năm, danh sách các quốc gia đã xem là có địa vị pháp lý là Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận và đề ra biện pháp thích hợp.
5. Ủy ban Hướng Đạo Thế giới có quyền đình chỉ hay rút lại việc thừa nhận của mình về Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia mà theo quan điểm của Ủy ban là, không thực hiện đầy đủ các điều kiện để được thừa nhận, Ủy ban Hướng Đạo Thế giới phải điều trần thích hợp trước Hội nghị Hướng Đạo thế giới.

Đơn thỉnh cầu địa vị pháp lý của Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia được thừa nhận sẽ đệ trình đến Văn phòng Hướng Đạo Thế giới để Ủy ban Hướng Đạo Thế giới xem xét.



TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO VÙNG Á CHÂU - THÁI BÌNH DƯƠNG



1. *Tổ chức Hướng Đạo Vùng Á châu – Thái bình dương APR (Asia-Pacific Region) :*

- * Với 28 triệu Hướng Đạo sinh trên khắp thế giới, thì tại **Vùng Á châu – Thái bình dương chiếm hơn 60%** tức khoảng 17 triệu.
- * Có **23 Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia** tại Vùng Á châu – Thái bình dương đó là :

Úc, *Bangladesh, Bhutan, Brunei, Đài Loan, Fiji, Hongkong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kiribati, Korea, Malaysia, Maldives, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka* và Thái Lan.

- Thành viên kết hợp (*Associate Members*) bao gồm : *Macau* và *Polynesia*.
- Các thành viên tiềm năng (*Potential Members*) bao gồm: *Afghanistan, Cambodia, Đông Timor, Nauru, Quần đảo Solomen, Tonga, Tuvalu* và *Tây Samoa*.
- Theo nguồn công khai trên trang Web của Tổ chức Hướng Đạo Vùng Á châu – Thái bình dương APR (<http://www.apr.scout.or.jp>) thì Việt Nam vẫn chưa được APR xếp loại (đến tháng 04/2007).

2. Ủy ban Hướng Đạo Vùng Á châu – Thái bình dương :

Chủ tịch :

- Ông *ERIC KHOO*

Đồng chủ tịch :

- Ông *ZAINAL ABIDIN*
- Ông *ROSS MCKENZIE*

Ủy viên :

- Ông *JONH C Y HUI*
- *BS KOJI OGURI*
- *BS YUNG CHAUR-SHIN*♦
- Ông *MOHAMED ALI KHALID*♦
- Ông *JONH GOERGE RAVENHALL*♦
- Ông *TAN CHENG KIONG*♦
- Ông *MR OH SANG GYOON*♦
- Ông *EDWARD COOK* (Ủy viên trẻ – Young Adult Member).

Thư ký :

- Ông *ABDULLAH RASHEED* (Điều phối viên phụ trách Vùng Á châu – Thái Bình Dương của *WOSM* – Regional Director, *WSB/APR*).

(Các thành viên có dấu ♦ nhiệm kỳ 2004–2010, còn lại nhiệm kỳ 2001–2007).

Cố vấn :

Ông *BRUCE H GARNSEY*/ Ông *DATO KAMARUL ARIFIN*/ Ông *CHANG-KYUN CHU*/ Ông *MANZOOR UL-KARIM*/ Bác sĩ *SAMARNG PUANBOOTR*/ Ông *ABU HENA ATTY FRANCISO S ROMAN*/ Ông *FELIX LI TAI HO*/ Ông *HERMAN C S HUI*/ Bác sĩ *MING-HUEY KAO*/ Ông *KO YOSHIDA*/ Ông *KIM KYU YOUNG*/ Ông *ANTHONY THNG*, *PBM*/ và Bà *KIRSTY BROWN*, *OAM*.

Giới thiệu :

Đạo Bắc Đẩu

ĐÀ NẴNG

Trong chốc lát, với một thoáng nhìn, chúng ta hãy mừng tượng đôi nét vóc dáng của hình hài Bắc Đẩu sắp bước vào tuổi năm mươi.

I. THỜI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1959–1975) :

Vào cuối thập niên 50, nhu cầu giáo dục thanh thiếu niên trong xã hội ngày càng rộng lớn, nên Phong trào Hướng Đạo tại Đà Nẵng cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, thêm nhiều đơn vị mới.

Chính xác là đầu năm 1959, cố Linh mục Tuyên úy Vinh Sơn Đình Duy Trinh, cùng các Trưởng Nguyễn Văn Lang, Bùi Văn Giải, Nguyễn Trọng Ngọc, Obenich, Cao Xuân Hiền... đã thành lập một Liên đoàn HD đầu tiên của Đạo Bắc Đẩu tại Đà Nẵng, gồm có một Ấu đoàn, một Thiếu đoàn và một Tráng đoàn. Liên đoàn đầu tiên này được gọi là Liên đoàn Trà Kiệu, lễ kỷ niệm ngày thành lập 15/08 hằng năm. Lúc bấy giờ Liên đoàn Trà Kiệu trực thuộc Đạo An Hải, Châu Hải Trung với số hiệu ĐN4.

Đến năm 1965, phong trào lại phát triển mạnh, một Liên đoàn HD thứ hai được chính thức ra mắt (25/12/1965) đó là Liên đoàn Kim Sơn (Kim Sơn cũng là một địa danh ở Trà Kiệu), cũng trực thuộc Đạo An Hải.

Đầu năm 1967, vì sự lớn mạnh của Đạo An Hải nên để cho công việc điều hành, sinh hoạt được thuận lợi, Ban Huynh Trưởng đã đề nghị Bộ Tổng Ủy Viên cho tách hai Liên đoàn

Trà Kiệu và Liên đoàn Kim Sơn để thành lập một Đạo mới lấy tên là Đạo Bắc Đẩu. Kể từ đó (1967), Đạo Bắc Đẩu chính thức ra đời dưới sự lãnh đạo của Đạo trưởng tiên khởi Bùi Văn Giải. Đến năm 1970, vì bận công vụ, nên Trưởng Giải đã trao chức Đạo trưởng lại cho Trưởng Nguyễn Trọng Ngọc. Lúc này Đạo Bắc Đẩu đã phát triển lớn mạnh về nhiều mặt, hai Liên đoàn mới là Liên đoàn Lê Bảo Tịnh và Liên đoàn Tiên Sơn cũng đã lần lượt ra đời.

Kể từ ngày thành lập Liên đoàn Trà Kiệu đến lúc này (1970) chỉ có 10 năm mà Đạo Bắc Đẩu đã lớn mạnh với 4 Liên đoàn, 1 Xưởng Kha và 1 Thiếu đoàn nữ Trưng Vương.

Nhìn chung, chỉ vồn vẹn trong 15 năm đầu (1959–1974), Đạo Bắc Đẩu đã đào tạo cho phong trào hàng ngàn HDS ưu tú và đã cống hiến cho phong trào nhiều Trưởng kỳ cựu như LT Bùi Văn Giải, LT Phạm Quang Lộc, ALT Nguyễn Văn Đức, ALT Nguyễn Văn Hoàng, ALT Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Trọng Ngọc. Đạo Bắc Đẩu cũng có một số Trưởng LM Tuyên úy hùng hậu, xuất sắc, nhiệt tình, đã đem hết công sức, tâm huyết xây dựng và phát triển Đạo ngày càng vững mạnh về mọi mặt, từ tinh thần đạo đức, cuộc sống nhân bản và sinh hoạt chuyên môn, mà tên tuổi các ngài không bao giờ quên được, đó là :

- Cố Trưởng LM. Đinh Duy Trinh (HHR Tráng–Thiếu–Ấu).
- Trưởng LM. Đinh Hưng Lợi (HHR Thiếu – Ấu).
- Trưởng LM. Vũ Văn Trúc (HHR Thiếu – Ấu).
- Trưởng LM. Tống Kiên Hùng ((HHR Thiếu).
- Trưởng LM. Trần Quang Điềm.

Đạo Bắc Đẩu cũng đã tung đi khắp nơi những hạt nhân Hương Đạo nhiệt huyết, như Liên đoàn Âu Lạc (trước là Liên đoàn Bắc Đẩu Saigon), Tráng niên Oregon.

II. THỜI KỲ GIỮ LỬA (1975–2006) :

Do tình hình đất nước, sau ngày 30/04/1975 phong trào HDVN nói chung, Đạo Bắc Đẩu nói riêng đều tạm ngừng sinh hoạt. Phần lớn các Trưởng, các HDS đều tản mác khắp nơi.

Cho đến đầu thập niên 90, tình hình đất nước có nhiều thay đổi, người ta bắt đầu nói đến danh từ “đổi mới”. Đồng thời, trên các phương tiện thông tin Nhà Nước, như báo chí, truyền hình, phát thanh đã đưa một vài thông tin về sinh hoạt Hướng Đạo, làm cho các Trưởng và cả những HDS trước đây đều phấn khởi, vui mừng. Anh em bắt đầu thỉnh thoảng gặp nhau và trao đổi về câu chuyện Hướng Đạo. Tại Hà Nội cũng có vài cuộc gặp mặt Hướng Đạo, rồi Trưởng Rùa Vô tư (nguyên Đạo trưởng Bắc Đẩu) lại trở về Đà Nẵng, tạo thêm phấn khích và nhiệt huyết cho anh em. Các Toán Trà Kiệu, Bửu Châu, Kim Sơn, Cựu Kim Sơn, Lê Bảo Tịnh, Vinh Sơn, Kim Thông, Nam Tào và Trưng Vương đã liên kết với nhau và gặp nhau trong những dịp “tang hôn quan tể”. Ngoài ra, anh em còn đi giúp huấn luyện cho các Trưởng thiếu nhi ở An Ngãi, Phú Thượng, Hòa Ninh, Trà Kiệu... Và để ôn luyện cũng như trau dồi thêm nguyên lý, mục đích và phương pháp giáo dục Hướng Đạo cho những Trưởng trong Đạo, Trưởng LT. Bùi Văn Giải xin phép Trưởng LT. Tôn Thất Đông – Trưởng Huấn Luyện miền I – mở các khóa huấn luyện Dự Bị, rồi Bạch Mã cho ngành Ấu và ngành Thiếu, có cả Trưởng LT. Tuấn Mã Tận Tâm, phụ trách huấn luyện. Đó chính là công tác khơi nguồn cho dòng chảy Bắc Đẩu xuôi dòng đi vào sông lớn. Đến năm 1992, Trưởng Rùa Vô Tư sắp phải đi xa, cho nên trong một cuộc trại tại Hòa Ninh, Trưởng Rùa đã trao được Đạo trưởng lại cho Trưởng Sóc Trâm Tĩnh Phạm Cảnh Đáng. Đây cũng là thời kỳ đầy khó khăn, anh em thường được mời làm việc, cho nên việc sinh hoạt cũng hoàn toàn tùy thuộc vào thời thế và nhằm mục đích “giữ lửa” là chính. Anh em thường tạo ra những sinh hoạt xã

hội bình thường, như sản xuất lồng đèn Noel, hoặc lễ giỗ, lễ cưới... để có dịp gặp gỡ nhau, vui sống với nhau.

Đến năm 1997, vì tình trạng sức khỏe không tốt, Trưởng Sóc đã trao đũa Đạo trưởng lại cho Trưởng Se Sẻ Tận Tâm Nguyễn Mùi, sau khi đã thăm dò sự đồng tình của các Trưởng.

Kể từ đó, tình hình đất nước ngày càng sáng sủa thêm, nhiều sự thoải mái hơn, nên phong trào trên cả nước đã bắt đầu tự phát mạnh mẽ. Với sự tận tâm, nhiệt huyết sẵn có, Trưởng Nguyễn Mùi đã từng bước tiếp tục thổi cho ngọn lửa Bắc Đẩu ngày càng bùng lên, sáng hơn, to hơn...

Thành quả đó, ai cũng dễ dàng nhận thấy với sự hiện diện của hai Liên đoàn gồm 11 đơn vị, tổng số 273 HDS và gần 40 Trưởng đã qua các khóa huấn luyện từ Dự Bị trở lên.

Đến ngày 23/09/2007 Hội đồng Đạo đã đồng ý (100%) trao trách nhiệm Đạo trưởng lại cho Trưởng Sóc Trầm Tĩnh Phạm Cảnh Đáng, thay cho nguyên Đạo trưởng Nguyễn Mùi phải vắng mặt một thời gian.

CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Củng cố là làm hoàn thiện những gì đã có, còn phát triển là tăng cường thêm những gì chưa có.

Và như đã thưa ở phần đầu, để chào mừng ngày kỷ niệm 100 năm HDTG (08/2007), để chuẩn bị “tam niên” mừng Kim Khánh Đạo Bắc Đẩu (08/2009), để hòa nhập vào hệ thống Ban Điều Hành HDVN, và nhất là theo ý nguyện của Quý Trưởng trong Đạo, Đạo Bắc Đẩu chúng ta đã bắt tay ngay vào việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân lực và lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của Đạo.

Trong hai ngày 13 và 14/10/2007, Hội Đồng Đạo mở rộng đã bàn luận với tất cả tinh thần trách nhiệm và xây dựng trong bầu khí thân thương huynh đệ.

Dưới đây là kết quả đã được Hội Đồng Đạo đồng ý thông qua (100%).

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Để có đủ nhân lực đáp ứng cho công cuộc sinh hoạt của Đạo trong tương lai, chúng ta cần có một hệ thống nhân sự (Hội Đồng Đạo) đủ mạnh, một cơ cấu gọn nhẹ theo nguồn nhân lực hiện có, nhưng cũng đủ để đáp ứng được những yêu cầu hiện nay.

1. *Tổ chức Đạo có 3 thành phần :*

- a. Toán Điều hành Đạo : Gồm Đạo trưởng, Đạo phó và các Ủy viên, có trách nhiệm điều hành công cuộc sinh hoạt thường xuyên của Đạo.
- b. Hội Đồng Đạo : Gồm Toán Điều hành, Ban Linh hướng và các Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Phó.

Trách nhiệm soạn thảo chương trình, đường hướng sinh hoạt chung trong Đạo và quyết định những vấn đề quan trọng.

- c. Hội Đồng Đạo mở rộng : Gồm Hội Đồng Đạo và các Trưởng trong các Liên Đoàn, trừ Trưởng tập sự.

Có trách nhiệm bàn bạc, trao đổi và quyết định những vấn đề rất quan trọng cần nhiều ý kiến đóng góp.

2. *Tổ chức Liên đoàn có 2 thành phần :*

- a. *Hội đồng Liên Đoàn* : Gồm Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Phó và các Đơn vị Trưởng.

Có trách nhiệm phối hợp tổ chức sinh hoạt, huấn luyện cho các đơn vị trong Liên Đoàn. Tạo bầu khí liên kết huynh đệ như trong một đại gia đình có 4 thế hệ.

- b. *Ủy ban Liên Đoàn* hay còn gọi là *Ban bảo trợ Liên Đoàn*: Gồm các cựu HDS và phụ huynh.

Liên Đoàn Trưởng có thể là Trưởng Ủy ban, cũng có thể do một thân hữu, một phụ huynh tự bầu chọn. Có thể hình thành các ban như : Ban Tài chính, Ban Giao tế, Ban Sinh hoạt... để thực hiện những phần việc chuyên môn riêng.

3. Chức năng và trách nhiệm :

- *Ban Linh hướng* : Hướng dẫn, nâng đỡ về tinh thần đạo giáo và tổ chức những nghi thức của tôn giáo.
- *Đạo Trưởng* :
 - + Lãnh đạo mọi sinh hoạt, đường hướng trong Đạo, thông qua các Ủy viên, vì Ủy viên là người cộng tác với Đạo Trưởng.
 - + Giao tế, tiếp xúc với các đơn vị, tổ chức ngoài Đạo.
- *Đạo Phó* : Có hai Đạo Phó : 01 đối nội và 01 đối ngoại.
 - + Phụ tá cho Đạo Trưởng và phụ trách phần việc đã được phân công.
 - + Đạo Phó 1 sẽ thay thế Đạo Trưởng khi Đạo Trưởng vắng mặt.
 - + Đạo Phó 2 sẽ thay thế Đạo Trưởng và Đạo Phó 1 khi cả hai đều vắng mặt.
- *Các Ủy viên Liên Đoàn Trưởng* :
 - + Điều phối tổ chức sinh hoạt Liên Đoàn theo một nhịp độ chung, đồng nhất, rập ràng và liên kết.
 - + Giám sát các đơn vị hoạt động đúng nguyên lý, phương pháp và chương trình đơn vị.
 - + Phối hợp tổ chức huấn luyện cho các đoàn sinh theo nhu cầu (Cơ bản, Đội Trưởng, Tuần Trưởng, Chuyên môn).
 - + Quan tâm đến dự tiến triển của từng đoàn sinh, từng đơn vị trong Liên Đoàn.
- *Các Ủy viên Ngành* : Hoạt động có tính cách chuyên môn chuyên biệt theo quy chế của Ngành mình, để hỗ trợ cho các đơn vị cùng ngành trong Đạo.

- Ủy viên Tài chính : Có trách nhiệm kinh tài, gây quỹ cho Đạo. Thu chi theo lệnh của Đạo Trưởng hoặc Đạo Phó được ủy quyền.
- Ủy viên Thủ quỹ : Trách nhiệm giữ tiền cho Đạo và chi tiêu theo đề xuất của Đạo Trưởng hoặc Đạo Phó được ủy quyền.
- Ủy viên Tu thư : Trách nhiệm quản lý “Tủ sách Đạo” và các tư liệu chung. Tiếp nhận, phân phối các văn hóa phẩm, biểu mẫu, sách báo, tài liệu, in ấn... cho toàn Đạo.
- Ủy viên Giao tế, Liên lạc : Trách nhiệm tiếp xúc, liên lạc giữa Đạo với các đơn vị bạn hoặc giữa các đơn vị trong Đạo về mọi vấn đề cần thiết.
- Toán Huấn Luyện : Sẽ thực hiện các nhu cầu huấn luyện trong Đạo và theo chương trình huấn luyện của quốc gia.
- Ban Bảo Trợ : Trách nhiệm mời gọi các cựu HDS và thân hữu vào Ban bảo trợ để yểm trợ tinh thần và vật chất cho Đạo và tạo sự liên kết với nhau.

4. Bầu chọn và nhiệm kỳ :

Đạo sẽ tổ chức một cuộc Hội nghị Hội Đồng Đạo mở rộng, với thời gian cần thiết (khoảng 01 ngày) để bầu ra các trách vụ chủ chốt : Đạo trưởng (do Hội Đồng Đạo mở rộng bầu) và các Liên Đoàn Trưởng (do Liên Đoàn bầu). Bầu theo nguyên tắc bầu phiếu kín, tự do.

Ai có số phiếu cao nhất và đạt quá bán thì sẽ tuyên bố đắc cử, nếu đương sự không từ chối.

Nhiệm kỳ là 5 năm và được quyền tái đắc cử.

Tiêu chuẩn để được bầu vào trách vụ Đạo trưởng và Liên Đoàn Trưởng, ngoài tài đức chỉ cần là Trưởng đã được trao HHR.

- Còn Phó Đạo trưởng và các trách vụ Ủy viên hành chánh (tài chánh, tu thư, liên lạc) sẽ do Đạo trưởng đề cử và được Hội Đồng Đạo đồng ý thông qua.

- Các trách vụ Ủy viên Ngành sẽ do các Trưởng trong ngành đó đề cử (hoặc bầu cử) và được Đạo trưởng chấp nhận. Còn trách vụ huấn luyện sẽ do ngành huấn luyện đề cử hoặc bổ nhiệm. Tạm thời sẽ do Toán Điều hành đề cử (Biên bản sẽ gửi báo trình BDH/HĐVN chuẩn thuận và bổ nhiệm).

5. *Bổ nhiệm – Điều động :*

a. *Bổ nhiệm :*

- Liên Đoàn Trưởng có quyền đề nghị Đạo trưởng tạm thời bổ nhiệm các Trưởng đơn vị (kể cả quyền Trưởng đơn vị) trong Liên Đoàn của mình, và Đạo trưởng sẽ trình xin BDH/HĐVN chính thức bổ nhiệm khi có chủ trương.
- Đơn vị Trưởng có quyền đề nghị Liên Đoàn Trưởng bổ nhiệm các Trưởng, Phó hoặc Phụ tá đơn vị của mình. Mỗi đơn vị chỉ nên bổ nhiệm 1 – 2 Phó, còn bổ nhiệm phụ tá.

b. *Điều động :*

Đạo có trách nhiệm phát triển Trưởng theo nhu cầu chung của Đạo.

Liên Đoàn có trách nhiệm phát triển Trưởng theo nhu cầu của Liên Đoàn.

Tuy nhiên, khi có nhu cầu thật sự cần thiết, Đạo có thể bàn bạc với các Liên Đoàn để điều động một Trưởng từ Liên Đoàn này sang Liên Đoàn khác, hầu giúp cho công cuộc hoạt động của Đạo được tốt đẹp hơn.

Liên Đoàn cũng có thể điều động Trưởng từ đơn vị này sang đơn vị khác trong cùng Liên Đoàn, khi có nhu cầu cần thiết, sau khi đã bàn bạc với hai đơn vị liên quan.

ALT. Phạm Cảnh Đáng – Đạo Trưởng

Giới thiệu :

LIÊN ĐOÀN ÂU LẠC (15/08/1994)

Để giữ lửa trong tinh thần huynh đệ Hướng Đạo. Sau năm 1975, một số anh chị em Bắc Đẩu Đà Nẵng đang sinh sống tại TP.HCM, thường xuyên gặp mặt trong những ngày truyền thống như ngày sinh BP, ngày thành lập Phong trào và nhất là ngày 15/08, ngày thành lập Đạo Bắc Đẩu Đà Nẵng.

Sau một thời gian dài gặp gỡ nhau với ý nguyện duy trì Phong trào, các Huynh Trưởng như : Nguyễn Trọng Ngọc, Trần Duy Huấn... và một số anh em hình thành các đoàn : Thiếu đoàn Kim Sơn, các Toán Tráng và Bầy Kim Sơn. Chủ yếu là quy tụ con em trong gia đình của các Trưởng...

- 15/08/1994, kỷ niệm 30 năm thành lập Đạo Bắc Đẩu Đà Nẵng. Liên Đoàn Bắc Đẩu TP.HCM chính thức được thành lập do Trưởng Nguyễn Trọng Ngọc làm Liên Đoàn Trưởng.
- Đầu năm 1995, vì lý do sức khỏe Trưởng Nguyễn Trọng Ngọc đã xin nghỉ và không làm Liên Đoàn Trưởng nữa.
- Tháng 01/1995, Hội Đồng Liên Đoàn bầu Trưởng Trần Duy Huấn làm Liên Đoàn Trưởng.
- Tháng 04/1997, Trưởng Trần Duy Huấn vì lý do công vụ và sức khỏe đã xin nghỉ.
- Tháng 06/1997, Trưởng Nguyễn Thành Hiếu được Hội đồng Liên Đoàn bầu làm Liên Đoàn Trưởng và vẫn đảm trách vụ Liên Đoàn Trưởng cho đến nay.
- Vì sự phát triển của Liên Đoàn, tránh sự ngộ nhận cũng như nguyên tắc không cho phép (vì đã có Bắc Đẩu Đà Nẵng). Ngày 18/07/1999, Hội Đồng Liên Đoàn đã họp và thống nhất từ ngày 15/08/1999, Liên Đoàn lấy tên là Liên Đoàn Âu Lạc và cũng là kỷ niệm năm năm ngày thành lập Liên Đoàn.

Hiện nay Liên Đoàn có 7 đơn vị đang sinh hoạt :

- Trưởng gồm : 26 Trưởng (10 HHR – 11 BM và DB của ngành).
- Đoàn sinh : 145 đoàn sinh.

Ngành nhi :

01 Nhi đoàn : Hải Ly Âu Lạc
 Gồm 20 Hải Ly – 03 Trưởng (02 BM – 01 DB)

Ngành Ấu :

01 Ấu đoàn Kim Sơn : Gồm 02 Bầy
 Bầy nam : 24 Sói } 03 Trưởng (01 HHR – 02 BM)
 Bầy nữ : 20 Sói } 02 Phụ tá (02 DB)

Ngành Thiếu :

01 Thiếu đoàn Bửu Châu : 20 Thiếu sinh
 02 Thiếu đoàn Trung Vương : 10 Thiếu sinh nữ.
 05 Trưởng (01 HHR – 01 BM) + 02 Phụ tá (02 DB).

Ngành Kha :

01 Kha đoàn Nam Tào : 20 Kha sinh.
 03 Trưởng (02 HHR – 01 BM) + 04 Phụ tá (04 DB).

Ngành Tráng :

01 Tráng đoàn Âu Lạc : 31 Tráng sinh.
 06 Trưởng (02 HHR – 03 BM – 01 DB).

Địa điểm và thời gian sinh hoạt :

Công viên Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, TP. HCM.
 Sinh hoạt : Chiều Chủ nhật hàng tuần từ 14g30 đến 17g00.

Liên hệ :

LĐT : Lạc Đà Diễm Đạm Nguyễn Thành Hiếu – ĐT : (08)2164363
 Email : liendoanaulac@gmail.com 0983.552.660

Ban Huynh Trưởng – LĐ Âu Lạc

Chúc Mừng Sinh Nhật 03 Tuổi Nhi Đoàn

HẢI LY ÂU LẠC

Cách đây 03 năm, có ai đó nói đến lập một Nhi Đoàn thì sẽ bị cho là người mơ mộng, hoang tưởng, hoặc giàu trí tưởng tượng hoặc nặng hơn là bị điên vì Bầy Sói lo còn không xong nói chi đến việc tay bế nách mang thêm “BẦY HẢI LY THỎ DẠI”... Chỉ cần nghĩ đến cảnh : chăm cho ăn, chăm cho ngủ khi đi trại, chăm cho tắm rửa, chăm cho các việc vệ sinh cho từng cá nhân, lập chương trình sinh hoạt hằng tuần, nào là trò chơi nào phù hợp cho tâm lý trẻ, các nghi thức, bài hát, đồng phục... nếu liệt kê thêm thì chúng ta sẽ thấy một núi trở ngại khó lòng vượt qua...

03 năm qua chúng ta đã cố gắng hết sức để tạo một sân chơi thật sự bổ ích cho các em nhi đồng.

Bắt đầu từ sự băn khoăn, suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi. Cuối cùng với sự quyết tâm và lòng yêu trẻ... và thế là NHI ĐOÀN HẢI LY ra đời...

Hôm nay, sinh nhật 03 tuổi của NHI ĐOÀN. Nhi Đoàn đã có 24 Hải Ly, chia làm 04 hộ và đã có 07 Hải Ly bơi lên (Nghi thức lên Ấu Đoàn). Chúng tôi xin mời các bạn nhi đồng nào muốn gia nhập vào gia đình HẢI LY chúng tôi, xin ghé công viên Hoàng Văn Thụ vào các chiều Chủ nhật. Chúng tôi bảo đảm bạn sẽ có rất nhiều niềm vui trong một gia đình đầy yêu thương và hạnh phúc.

Lời bảo đảm của tôi là thật 100%, vì bài báo này sẽ phát hành hàng trăm bản đến tay các em và các phụ huynh, là những người đã chứng kiến được gia đình Hải Ly vui chơi qua các kỳ họp hàng tuần, cũng như chứng kiến được cảnh các em

say mê hóa trang, tập dợt và diễn kịch vào những đêm lửa trại, leo núi (ở đảo HOA LAN – Nha Trang), tắm biển, trượt cát ở Đồi Hồng Phan Thiết... Nhi Đoàn chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn.

Chỉ cần hình dung thôi là chúng ta đã thấy biết bao khó khăn, huống chi là thực hiện. Vì vậy, chúng ta dành cho các Nhi Trưởng, các Tráng sinh đang phục vụ tại ngành Nhi một tiếng.. A.. thật lớn, thật to, để tưởng thưởng cũng như cảm ơn lòng nhiệt tâm, sự tận tụy, sự hy sinh của các anh chị Nhi Trưởng dành cho ngành Nhi.

Ban Huynh Trưởng – LD Âu Lạc



VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH NHI

Lịch sử ngành Nhi :

- 1971, thử nghiệm chương trình sinh hoạt cho các em chưa đến tuổi Sói Con ở Canada.
- 1972, chương trình thử nghiệm được Đại Hội Đồng toàn quốc thông qua.
- 15/11/1974 Hội Hướng Đạo Canada thành lập ngành Nhi lấy tên là Beaver Cub (Hải Ly).
- 1982, Hướng Đạo Hoa Kỳ thành lập ngành Nhi lấy tên là Tiger Cub (Cọp Con).

Để theo kịp đà phát triển của phong trào và đáp ứng với yêu cầu của xã hội, nay Liên Đoàn Âu Lạc chính thức công bố thành lập ngành Nhi dành cho lứa tuổi từ 4–6 gọi là Hải Ly.

Ngành Nhi Hải Ly lấy chủ đề phỏng theo cuốn truyện “Những người bằng hữu của rừng”. Đó là câu chuyện xoay quanh một cộng đoàn Hải Ly với những hành động tương trợ giữa các sinh vật khác trong rừng cũng như đối với bạn hữu loài người thuộc gia đình Jones. Câu chuyện diễn tiến trong khung cảnh quyến rũ của khu rừng, hồ và sau cùng là rừng xanh... để chuyển tiếp lên ngành Ấu (Sói Con).

- Luật của Hải Ly : Hải Ly thích thú được làm việc bền bỉ và thương yêu giúp đỡ gia đình cùng bạn bè.
- Lời Hứa của Hải Ly : Em hứa yêu thương Thượng Đế và giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
- Châm ngôn của Hải Ly : Chia sẻ – Chia sẻ – Chia sẻ.
- Nghi thức của Hải Ly : Nghi thức Tập hợp – Khai mạc – Bế mạc – Lễ Mang Đuôi – Lễ Gia Nhập – Lễ Thay Đuôi hay Lễ Mừng Tặng Trưởng – Lễ Lên Bầy.
- Lời chào của Hải Ly : Giống lối chào của Sói Con nhưng 2 đầu ngón trở và ngón giữa cụp lại tượng trưng cho 2 răng cửa của Hải Ly.

Trong ngành Nhi, chia sẻ là mục tiêu chủ yếu, Hướng Đạo tin rằng đường lối giáo dục tốt nhất là cung ứng cho các em một môi trường nhằm phát triển sự hợp tác và tương trợ, giúp các em biết tôn trọng và luôn nghĩ đến người khác.

Vì vậy, điều quan trọng đối với Nhi Sinh là :

- Thử làm cần hơn kết quả.
- Học hỏi cần hơn thắng lợi.
- Chia sẻ cần hơn thủ đắc.
- Học làm và chơi với kẻ khác cần hơn là ganh đua với mọi người.

Thuật ngữ của ngành Nhi :

- Hộ : nhóm ổn định để sinh hoạt, bao gồm 4–5 Nhi Hải Ly.
- Hồ : địa điểm sinh hoạt của Nhi Đoàn.
- Keeo : Một em Sói già dặn, chững chạc là cầu nối giữa hai ngành Nhi và Ấu, giúp thắt chặt sự cảm thông giữa các Nhi Sinh và Trưởng.
- Hải Ly thơ dại : những Nhi sinh chưa được làm lễ gia nhập.
- Hải Ly hăng hái : những Nhi sinh đã học thuộc Luật, Châm ngôn và đã được làm Lễ Gia Nhập.
- Nhóm đuôi : là những nhóm nhỏ chia theo lứa tuổi, rất thông dụng và hữu ích cho những sinh hoạt cần có cùng trình độ và sức vóc.

Nhóm 4 tuổi có đuôi màu nâu.

Nhóm 5 tuổi có đuôi màu xanh.

Nhóm 6 tuổi có đuôi màu trắng.

Trước khi lên Bầy, Nhi sinh mang đuôi màu trắng có tia chớp. Mỗi năm vào đầu mùa hè sẽ làm Lễ Thay Đuôi cho các Nhi sinh.

ALT. Nguyễn Thành Nghĩa
Nhi Trưởng – Nhi Đoàn Âu Lạc



TIN TỨC Thư Tín

1. TIN SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM :

* *Trại Họp Bạn Bách Hợp 2007 :*

Để kỷ niệm 100 năm Phong trào Hướng Đạo Thế giới, Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam do Trưởng Trần Văn Lược đã tổ chức Trại Họp Bạn :

- Thời gian : Từ 15/08 đến 19/08/2007.
- Địa điểm : Khu du lịch Anh Đào cạnh núi Kỳ Vân – Bà Rịa Vũng Tàu.
- Số trại sinh : 1.296 HDS và Huynh Trưởng.

Đây là kỳ trại Họp Bạn HĐVN lần thứ tư kể từ trại Họp Bạn Phục Hưng tại Trắng Bom năm 1959. Vì vậy trại có tính cách quy mô về số lượng trại sinh cũng như hệ thống tổ chức.

Trại được chuẩn bị trước đó 03 tháng từ Ban Tổ chức Trại cũng như các đơn vị địa phương.

Đất trại rất đẹp bên núi Kỳ Vân nhìn ra biển Vũng Tàu với bãi cát trắng, vườn cây nhãn và hoa anh đào rừng.

Ban Tổ chức đã giao trách nhiệm ngành Kha dựng khán đài, kỳ đài và cổng trại rất đồ sộ. Ngoài ra Ban Truyền thông cũng chuẩn bị phòng triển lãm với hàng trăm tấm ảnh lịch sử Hướng Đạo với rất nhiều pano nói lên tính cách : một thế giới một lời hứa.

Về phía trại sinh có mũ, áo thun, bảng tên, túi xách, khăn quàng, sổ tay hướng dẫn, phiếu ăn và cắm nang trò chơi.

Nếu ngày khai mạc được thực hiện như **ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ** thì tất cả, tất cả rất rục rờ. Trên khán đài thì cờ Tổ quốc và Hội kỳ tung bay trước gió với hàng chục đoàn kỳ, hiệu kỳ đơn vị v.v...

Nhưng, tất cả đều do chữ NHỮNG...

Trại vẫn diễn tiến tốt đẹp với 1.296 Trại sinh từ Sói Con đến các Trưởng lão độ tuổi 80, 90 đều nô nức về dự với rất nhiều trò chơi sôi động.

Trại Họp Bạn Tự Lực 1974 diễn ra trong tình hình đất nước đang chiến tranh.

Trại Họp Bạn Bách Hợp 2007 đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất nên chỉ :

**“Gặp gỡ để chia sẻ
Vui chơi để vươn lên”**

(Ban Tổ chức Trại Họp Bạn sẽ phát hành tập Kỷ Yếu Trại Bách Hợp)

- * **Khóa kỹ năng ca múa nhạc** do Trưởng LT. Trần Văn Hiến tổ chức tại sân vườn Nhà hàng Biển Đông – Thanh Đa từ chiều Chủ nhật 18/11/2007 có rất đông Trưởng và HDS các ngành tham dự khóa học này để phát huy ca múa, dân vũ.
- * **Thành lập đơn vị mới :**
 - **Tráng đoàn HẢI ĐĂNG** do Trưởng Hồ Đăng Trần Sung làm quyền Tráng trưởng. Tráng đoàn đã sinh hoạt hai năm qua và nhiều Tráng sinh đã được theo học các khóa Dự Bị do Toán Huấn Luyện thuộc Ban Điều Hành HĐVN tổ chức.
 - **Tráng đoàn ĐÔNG PHỐ** vừa tách từ Tráng đoàn Bàn Sơn thuộc LĐ Tây Sơn do Trưởng Nguyễn Tuấn (Hà Mã Nhiệt Tình) làm quyền Tráng Trưởng. Đông Phố là địa danh có từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1698) sai ông Nguyễn Hữu Cảnh vào vùng Đồng Nai, Gia Định để chiêu mộ di dân lập ấp, làng, xã.
 - **Tráng đoàn CHÂU PHA** do Trưởng Nguyễn Văn Mầu và Nguyễn Trọng (có HHR trước 1975) thành lập tại

Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa. Cù Bị xưa kia là vùng kinh tế mới, nay là Nông trường cao su Cù Bị với rất nhiều thanh thiếu niên từ các phương trời về miền đất đỏ này lập nghiệp. Hy vọng Tráng đoàn ở vùng đất này sẽ là hạt nhân, men bột để Hương Đạo thêm phát triển ở miền sâu miền xa này.

* **Thánh lễ cầu nguyện** cho các Huynh Trưởng, HDS, các LM Linh hướng, các vị Cố vấn Giáo hạnh đã qua đời tổ chức tại nhà thờ Xóm Chiếu – Quận 4 do LM Nguyễn Thới Hòa và các LM Linh hướng đồng tế vào lúc 17g ngày 27/11/2007.

Chúng ta có nhiều thời điểm trong năm để kính nhớ những người thân đã qua đời :

- Ngày mùng 2 Tết Âm lịch.
- Rằm tháng 7 Lễ Vu Lan.
- Ngày 02 tháng 11 Dương lịch.



2. TIN TỨC HUẤN LUYỆN TRƯỞNG HDVN :

* *Ngành Ấu :*

- **Khóa Bạch Mã Ấu I/07 :** Tổ chức 2 đợt từ 01, 02/09/2007 và 29, 30/10/2007 tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- **Khóa Dự Bị Ấu :** Gồm 2 đợt ngày 24, 25/11/2007 và 09/12/2007. Lễ khai mạc vào lúc 09 giờ ngày 24/11/2007 với 32 khóa sinh. Có nhiều Huynh Trưởng trong Khối Sinh Hoạt và Khối Huấn Luyện thuộc Ban Điều Hành HDVN đến tham dự.

Trong dịp này Trưởng Toán Huấn Luyện ngành Ấu trao trách nhiệm Phụ Tá Ủy Viên Huấn Luyện (ALT) cho 3 Trưởng ngành Ấu :

- Trưởng Nguyễn Thành Nghĩa.
- Trưởng Trần Thị Diệu Quỳnh.
- Trưởng Trần Thị Đông.

* *Ngành Thiếu :*

- **Khóa Huy Hiệu Rừng Thiếu III/2007** được tổ chức :
 - + Đợt 1 : Từ 28, 29, 30/12/2007
 - + Đợt 2 : Dự kiến vào trung tuần tháng 02/2008.
- **Khóa Dự Bị Thiếu :**

Tổ chức 2 đợt vào thượng tuần tháng 10/2007 và giữa tháng 11/2007. Khóa huấn luyện đã quy tụ rất nhiều đơn vị Thiếu đoàn, Liên đoàn tham dự.

- **Khóa HHR Thiếu** tại Đà Nẵng tổ chức cho các Trưởng các đơn vị HD miền I do Khóa trưởng LT Trần Xê. Đây là khóa HHR Thiếu lần đầu tiên sau 1975 được tổ chức tại Miền I. Trại kết thúc vào cuối tháng 11/2007.

* **Ngành Kha :**

- **Khóa HHR Kha V** tổ chức từ 28 đến 30/09/2007 với 22 khóa sinh tại Quận 9, TP. HCM.
- **Khóa Ôn luyện và Đào tạo Huấn Luyện Viên** ngành Kha từ 28 đến 30/09/2007 với 19 khóa sinh.

* **Ngành Tráng :**

Khóa HHR Tùng Nguyên V ngành Tráng tổ chức tại Bảo Lộc – Lâm Đồng với 35 khóa sinh.

Miền đất cao nguyên nay lại mở cửa rừng đón tiếp khóa HL cấp cao HĐVN sau mấy chục năm vắng bóng các khóa Huấn Luyện HHR.

- * Trong lễ khai mạc Khóa HHR ngành Tráng (đợt I) Tùng Nguyên V, Trưởng LT Tiến Lộc, Trưởng Khối Huấn Luyện Ban Điều Hành HĐVN đã trao trách nhiệm Huấn Luyện Viên Trưởng Toán Huấn Luyện ngành Tráng cho Trưởng :

- LT Nguyễn Tuấn

- * Phụ tá HLV Trưởng :

- ALT Nguyễn Trọng Luyện

- ALT Nguyễn Vĩnh Thịnh

Trao Huy hiệu Toán Huấn Luyện cho 8 Huynh Trưởng để bổ sung thêm cho Toán Huấn Luyện ngành Tráng.

* **Lưu ý đặc biệt :**

Khóa HHR 4 ngành Ấu – Thiếu – Kha – Tráng đều tổ chức theo Quyết định của Khối Huấn Luyện thuộc Ban Điều Hành HĐVN :

- Phần lý thuyết và thực hành đặc trưng cho Ngành do Toán Huấn Luyện Ngành tổ chức.
- Phần lý thuyết phong trào : tổ chức chung cả 4 ngành trong năm 2008.

- * Khóa Phụ Tá Huấn Luyện Viên Trưởng ALT 1/2007 đợt 2 :

Hoàn tất khóa Phụ Tá HLV Trưởng đợt 2 đã được Trưởng LT Tiến Lộc, Trưởng Khối Huấn Luyện Ban Điều Hành HDVN tổ chức 3 ngày 26, 27, 28/10/2007 với 16 khóa học và hội thảo.

Đợt 2 có thêm 2 trưởng từ Huế vào dự : Trưởng Akela Leader Nguyễn Thúc Tuân (96 tuổi) và Trưởng ALT Trần Văn Hồng.

Sau 2 đợt Khóa Huấn Luyện các Trưởng sau đây được trao trách nhiệm :

*** Đợt 1 (27/04/2007) trao LT (4 gỗ) cho 3 Trưởng :**

- Trưởng Trần Xê : LT ngành Thiếu Miền I.
- Trưởng Trần Trung Phúc : LT ngành Thiếu.
- Trưởng Tôn Thất Hàn : LT ngành Kha.

Trao ALT (3 gỗ) cho 4 Trưởng :

- Trưởng Lê Ngọc Bưu (ngành Tráng).
- Trưởng Nguyễn Phước Ái Huy (Thư Ký Khối HL).
- Trưởng Nguyễn Quốc Khánh (ngành Kha).
- Trưởng Huỳnh Ngọc Sơn (ngành Kha).

*** Đợt 2 : 28/10/2007 trao LT (4 gỗ) cho 2 Trưởng :**

- Trưởng Trần Văn Hồng : LT ngành Thiếu miền I (Huế)
- Trưởng Trần Văn Hiến : LT ngành Ấu.

Trao ALT (3 gỗ) cho 5 Trưởng :

- Trưởng Trần Trọng Thảo (ngành Tráng).
- Trưởng Phạm Cảnh Đáng (ngành Tráng – miền I)
- Trưởng Lê Hưởng (ngành Kha – miền I).
- Trưởng Phạm Toàn (ngành Thiếu – miền I).
- Trưởng Vũ Ngọc Cẩm (ngành Thiếu).



3. TIN SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI :

* **Trại Họp Bạn HDTG 2007 (21st World Scout Jamboree)**

Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới 2007 đã khai diễn tại Hyland Park Chelmsford, Exxes, cách London khoảng 30km về hướng Đông Bắc từ 27/07 đến 08/08/2007.

Có 48.000 trại sinh thuộc 158 quốc gia tham dự và có khoảng 10.000 thân hữu đã đến thăm viếng trong thời gian trại Họp Bạn.

Trong số trại sinh có một số CƯU Huynh Trưởng và HDS HĐVN đang định cư tại các nước Âu Châu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác có người Việt định cư.

Vắng bóng phái đoàn chính thức Hướng Đạo Việt Nam ở các trại Họp Bạn Thế Giới cũng làm cho chúng ta ngậm ngùi.

* **Nhân dịp phong trào HDTG kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.** Ngày 22 tháng 6 năm 2007 từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedic XVI, đã gửi thư cho Đức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp. Trong thư Ngài kêu gọi sự hợp nhất của Hướng Đạo Pháp và sự phát triển tình huynh đệ Hướng Đạo giữa những HDS cũng như giữa các phong trào Hướng Đạo với nhau.

Nguyên bản đã được dịch ra tiếng Việt, Quý Trưởng có yêu cầu xin liên hệ với BBT Nội San Trưởng.



TIN BUỒN

Ban Điều Hành HDVN và BBT Nội San TRƯỞNG vô cùng thương tiếc kính báo cùng ACE Hướng Đạo Sinh HDVN

Trưởng LT André PHẠM QUANG LỘC
(Chôn Từ Tổn)

Sinh năm 1935

Nguyên Đạo Trưởng Đạo Thủ Đức

Thành viên Toán Huấn Luyện Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

Đã lìa Rừng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2007 tại Portland – Oregon (Hoa Kỳ). Hưởng thọ 72 tuổi.

Lễ Di quan và Thánh lễ an táng vào lúc 09 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2007 tại Nhà thờ Giáo xứ La Vang, Portland – Oregon (Hoa Kỳ).

Ban Điều Hành HDVN và BBT Nội San TRƯỞNG thành kính phân ưu cùng tang quyến.

==== RIP =====

CHIA BUỒN

Thành kính phân ưu :

Cụ Giuse PHẠM NGỌC TƯỜNG

Tạ thế ngày 14 tháng 11 năm 2007

Tại 144/14 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Thị Nghè, Quận Bình Thạnh, TP. HCM lúc 05 giờ sáng ngày 17/11/2007 và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Xin chia buồn với Trưởng *Phạm Quang Thùy – Võ Thanh Thủy* cùng tang quyến.

==== RIP =====

*Ban Điều Hành HDVN
và BBT Nội San TRƯỞNG*

NỘI SAN *Trưởng*

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

- **Trách nhiệm tổng quát :**

- Trưởng **Trần Văn Lược** : Nguyên Tổng Ủy Viên Hội HDVN
Trưởng Ban Điều hành HDVN
- Trưởng **Lương Hải** : Trưởng Khối Sinh hoạt
416/4D Phan Xích Long, P.1, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
E-mail : camphoqn@yahoo.com
ĐT : 08.9900056 – ĐTDĐ : 0906.800536

- **Ban Biên Tập và trình bày :**

- **Lê Ngọc Bưư** : Biên tập
Số 9, đường 19, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP – HCM
Điện thoại : 08.5591835 – 0938.036.726
- **Nguyễn Quốc Khánh** : Phát hành
67/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh
Điện thoại : 0909.230.469
- **Trương Minh Nhân** : Thủ quỹ
418 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
Điện thoại : 08.9722161 – 0908.385.581
- **Mai Đức Hương - Liên Bạch Hoa** : Kỹ thuật
- **Ghi chú :**
 - Đóng góp chi phí in ấn hoặc ủng hộ **Nội san TRƯỞNG** xin liên hệ các địa chỉ của Ban Biên Tập.